

«Για τις άλλες θρησκείες όμως δεν λέτε τίποτα...»

Ένα από τα κλασικά επιχειρήματα των χριστιανών απολογητών και κάτι που είναι ίδιο των μονοθεϊστικών θρησκειών και εδώ θα εξηγήσω το γιατί εν συντομία...



Θρησκείες του κατατρεγμού

Ο μονοθεϊσμός έχει εκ των πραγμάτων στην δομή του αρκετές αυθαιρεσίες που του είναι απαραίτητες για να στηριχθεί το οικοδόμημα αυτό. Μερικές από αυτές είναι:

Ένας εξωκοσμικός θεός, που κατασκεύασε τον κόσμο και αυτός ο ίδιος θα τον καταστρέψει όταν έρθει η ώρα, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί το έργο του, που το λένε το “Σχέδιο του Θεού”.

Το κακό δεν προέρχεται εκ Θεού, διότι μπορεί μεν να κατασκεύασε τα πάντα, μπορεί να κατασκεύασε τον άνθρωπο και να τον προίκισε με κάποιες ιδιότητες όμως μόνο καλές, τις κακές τις ανακάλυψε ο άνθρωπος από μόνος του και από εκεί προέρχεται το κακό και η Πτώση που περιλαμβάνει εκτός από τον άνθρωπο και το Σύμπαν.

Επειδή όμως όλη αυτή η θεωρία φαίνεται και είναι παντελώς παράλογη, εμφανίστηκε ως βοηθός της παραλογίας και ένας άλλος αμύντορας του κακού, ο Διάβολος ή Σατανάς, ένας υποτίθεται εκπεσών άγγελος, που είναι αυτός είναι που απεργάζεται την καταστροφή του ανθρώπου και του Θεού, φυσικά και αυτός βάζει φιτιλιές στον άνθρωπο για το “κακό”.

Δυστυχώς, όπως τα φαντάζονται οι θεϊστές, το κακό κυριαρχεί στην ανθρωπότητα, πάντα υπό τον έλεγχο του Σατανά, άρα αυτοί οι “καλοί” είναι

πάντα υπό διωγμόν. Ναι, μην σας κάνει εντύπωση, μπορεί ο Χριστιανισμός να κατέλαβε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, μπορεί να κυριάρχησε για 1.600 χρόνια, μπορεί σήμερα να θεωρεί το 1/3 των ανθρώπων πρόβατά του, μπορεί να κυνήγησε και να διάλυσε τις αρχαίες θρησκείες που τότε θεωρούσε το απόλυτο κακό, μπορεί να έφερε τον Μεσαίωνα, αλλά παρ' όλα αυτά πολλοί χριστιανοί, ειδικά οι απολογητές, αισθάνονται βαθύτατα μέσα τους ότι όλοι οι "άλλοι" τους κυνηγούν και μέσα σε αυτούς και εμείς που κάνουμε κριτική στις αυθαιρεσίες και στις αντιφάσεις των κειμένων και των πιστεύω τους. Πλείστοι όσοι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης που μάλιστα τους υιοθέτησαν ως δήθεν προφητείες για την έλευση του Ιησού, μιλάνε για το παράπονο του αγαθού και κατατρεγμένου, που παρά τις κακουχίες και την ταλαιπωρία τελικά θα σώσει και θα εξυψώσει ο Γιαχβέ. Παρόμοια συμβαίνουν και στο Κοράνι. Η επωδός είναι μία· τελικά το κακό θα νικηθεί, αλλά μέχρι τότε θα ταλαιπωρεί τους πιστούς .

Θεωρίες συνωμοσίας

Έτσι, λοιπόν, μην σας κάνει εντύπωση η τάση αυτή αυτολύπησης που έχουν και ο μόνιμος κατατρεγμός. Αποτέλεσμα αυτού είναι και οι θεωρίες συνωμοσίας. Όλα για αυτούς κατευθύνονται από άλλα σκοτεινά κέντρα που τελικά διευθύνονται από τον Βελζεβούλ, με σκοπό έναν και μοναδικό όπως φαντάζονται, να γίνει κάτι κακό στον Χριστιανισμό και τους χριστιανούς.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αγνοώντας ηθελημένα ότι η θρησκεία τους επιβλήθηκε με ανήθικα μέσα και ότι κυνήγησε απηνώς όσους είχαν πολύ ή λίγο διαφοροποιημένη άποψη από την επίσημη, τώρα αισθάνονται μειονεκτικά και στην αδυναμία τους να απαντήσουν επί της ουσίας στα προβλήματα της θρησκείας τους που αναφέρουμε συνέχεια και δεν είναι λίγα, το ρίχνουν σαν άμυνα στην ανισότητα.

Θα έπρεπε για αυτούς να έχουμε πιθανόν ισάριθμα άρθρα για κάθε θρησκεία, ώστε να αισθανθούν και αυτοί κάπως καλύτερα οι καημένοι. Μετά ένα άρθρο για την Αγία Γραφή να έχουμε και ένα για το Κοράνι, ένα για τις Βέδες, ένα για την Θεογονία του Ησίοδου και ίσως κάτι αντίστοιχο για το Ταό, τον Κομφούκιο τους ινδουιστές κλπ.

Ξεχνάνε σκόπιμα ότι όλοι εμείς και αυτοί, ζούμε σε μία χώρα που η Εκκλησία την έχει ξεσκίσει σαν πολιτισμό, και αφού κατάφερε τελικά με χίλια βάσανα αυτή η χώρα να γίνει ανεξάρτητη και να πλησιάζει έστω και από απόσταση να γίνει κράτος δικαίου, την έχει καπελώσει τόσο πολύ, που κάθε προσπάθεια για να

απεμπλακεί το κράτος από την Εκκλησία, μοιάζει με βουνό. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που υιοθετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και η χώρα που την μετά θάνατον διαχείριση του σώματός μας δεν την έχουμε ακόμα. Πριν 30 χρόνια ακόμα δεν έβγαιναν διαζύγια και αυτοί που μέχρι τώρα έκαναν ό,τι ήθελαν με τις ιδεοληψίες τους, ξαφνικά απεφάσισαν ότι θέλουν ισότιμη αντιμετώπιση με κάθε άλλη θρησκεία και σέκτα. Έτσι, τους φταίει ότι εμείς δεν ασχολούμαστε με τις Βέδες ή με τους Αντβεντιστές, ή δεν ξέρω με τι άλλο θα τους έκανε να αισθανθούν ίσως καλύτερα.

Το θέμα είναι γελοίο φυσικά και που το συζητάμε, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει μία και καλή το γιατί ασχολούμαστε με αυτή την θρησκεία.

Γιατί αυτή μέχρι πριν λίγο καιρό ακόμα ήταν σχεδόν υποχρεωτική. Γιατί είναι η μόνιμη τροχοπέδη του κράτους και της κοινωνίας μας. Γιατί είναι αυτή που έχει κάνει το Έλληνα τον πλέον ανορθολογιστή σε όλη την Ευρώπη. Γιατί έχει τεράστια περιουσία και τεράστια οφέλη και προνόμια από το κράτος τα οποία και δεν αξίζει. Γιατί επιβλήθηκε με την βία και με ανήθικους τρόπους όπως τον προσηλυτισμό και τον φόβο του θανάτου. Γιατί διαπλέκεται με την Εξουσία ειδικά τα απολυταρχικά και φασιστικά καθεστώτα, γιατί είναι κράτος εν κράτη και γιατί στην πραγματικότητα σε ελάχιστα πράγματα ίσως βοήθησε την κοινωνία και τον λαό, περισσότερο τους έβλαψε. Γιατί στηρίζεται στον μύθο και το ψέμα. Διαβάστε απλά την παρουσίαση για το πρόβλημα με την Εκκλησία.

Παρ' όλα αυτά, αυτός ο ιστότοπος έχει ήδη ασχοληθεί και με θέματα που άπτονται άλλων θρησκειών, μολονότι δεν όφειλε καθόλου να ασχοληθεί με κάτι που δεν μας επηρεάζει άμεσα. Ακολουθεί η σχετική λίστα:

α. Γενικά για τις θρησκείες

Υπάρχουν πολλά θέματα που αναφέρονται γενικά για την θρησκεία. Εδώ μια μικρή συλλογή:

Θρησκεία - Αθεία - Αγνωστικισμός - Αθρησκεία - Μυθικισμός

Παρωδίες θρησκειών

Θρησκεία και πόλεμος

Με αναφορές σε πολλές θρησκείες και την σχέση τους με τον πόλεμο.

Το επιχείρημα της «προσωπικής εμπειρίας» για την ύπαρξη Θεού

Προέλευση και θαύματα (Ρίτσαρντ Ντόκινς)

Έχει η θρησκεία χρήσιμη συνεισφορά στον πολιτισμό; (Μπέρτραντ Ράσελ)

Σχόλια στην «Ψυχολογία του Αθεϊσμού»

Κοσμοθέαση και κοσμοπολιτική θρησκεία

Πιστεύω εις έναν Θεόν...

Η σιωπή του Θεού και η προπαγάνδα της πίστης

Στατιστική των θρησκείων

Θρησκευτικότητα στην Ελλάδα

Ο Θεός και η πραγματικότητα

Το επιχείρημα της απιθανότητας

Περί πίστης, θρησκευτικής πίστης και γνώσης

Η θρησκεία μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία (Κρίστοφερ Χίτσενς)

Περί της μπαρούφας «Ο φοιτητής Αϊνστάιν κατατροπώνει τον άθεο καθηγητή»

Σε τί χρειάζομαι έναν θεό;

β. Για το Ισλάμ

Για το Ισλάμ υπάρχουν αρκετές σελίδες γιατί φυσικά είναι το μικρό αδερφάκι του Χριστιανισμού, αλλά και λόγω του έντονου φονταμενταλισμού του.

Ισλάμ, Μωάμεθ και Ισλαμισμός - Γνωριμία με το «δευτερότοκο» τέκνο τού Ιουδαϊσμού και «αδερφάκι» τού Χριστιανισμού

Ισλάμ, πολιτισμός και ανθρώπινα δικαιώματα

Το πρόβλημα με το Ισλάμ (Σαμ Χάρις)

Γιατί εγκατέλειψα το Ισλάμ - Η δημόσια εξομολόγηση ενός Παλαιστίνιου άθεου

Οι διαφορές μεταξύ Ισλαμισμού και Χριστιανισμού

Οι γελοιογραφίες τού Μωάμεθ - Η σύγκρουση των πολιτισμών

Σεβασμός στην διαφορετικότητα, ή μήπως στην οπισθοδρομικότητα; - Τα «αγαθά» μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας

Η μισαλλοδοξία στο Κοράνι

Το ιερό Κοράνιο

Κλειτοριδεκτομή - Αιχμάλωτες γυναίκες, ενός βάρβαρου κι απάνθρωπου εθίμου

Ισλάμ, μπούργκα και...μακαρονάδα! - Να κλάψει ή να γελάσει κανείς;

γ. Ιουδαϊσμός

Για την εβραϊκή θρησκεία, εκ των πραγμάτων λόγω Χριστιανισμού και Παλαιάς Διαθήκης, έχουμε ασχοληθεί εμμέσως μεν, αλλά σε πάρα πολλά άρθρα, υπάρχουν όμως και κάποια πιο εξειδικευμένα όπως:

Παλαιά Διαθήκη - Η πραγματικότητα πίσω από τον μύθο

Ορθόδοξος Ιουδαϊσμός και γυναίκα

Περί μονοθεϊσμού, Μωυσή και «εκλεκτού λαού» (Σίγκμουντ Φρόιντ)

Μωυσής και Πεντάτευχος (Τόμας Πέιν)

Οι ρίζες του Ιουδαιοχριστιανισμού

Η τραγελαφική «Έξοδος» των Εβραίων από την Αίγυπτο

Μωσαϊκός Νόμος - Η απογύμνωση των νόμων του Μωυσή

Τί διαφορά υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες «Εβραίος», «Ιουδαίος», «Ισραηλίτης» και «Ισραηλινός»;

Πώς εφευρέθηκε ο εβραϊκός λαός - Βιβλικές αλήθειες και το άλλοθι του «περιούσιου» λαού

Κάιν και Άβελ - Βιβλικές ιστορίες γι' αγρίους

Λίλιθ: Η «κομμένη», από την «θεόπνευστη» Βίβλο, πρώτη σύντροφος τού Αδάμ

Γιατί ο Θεός ήταν τόσο σκληρός στις γυναίκες και τα φίδια;

Ο πύργος της Βαβέλ – Πως «εξηγεί» η ιουδαιοχριστιανική θρησκεία την ποικιλία γλωσσών στον κόσμο

Το βιβλίο του «προφήτη» Δανιήλ – Άλλο ένα χτυπητό παράδειγμα ψευδεπιγραφίας και παραμυθολογίας

δ. Άλλα χριστιανικά δόγματα πλην Ορθοδοξίας

Η Ιερά Εξέταση και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια – «Ιερές» θηριωδίες στο όνομα της πίστεως και του...χρήματος

Ρωμαιοκαθολικισμός και η σωτηρία του από τον Προτεσταντισμό

Θρησκεία, θρησκοληψία και αυθυποβολή (ήτοι το «ιερό» κατούρημα ενός...κοπρόσκυλου)

Η θεολογική θεμελίωση τής Ιεράς Εξετάσεως

Η καταστροφή των Ινδιάνων (Μπαρτολομέ ντε λας Κάζας)

ε. Παλαιοημερολογίτες

Ιουλιανό και γρηγοριανό ημερολόγιο (ήτοι ο τραγέλαφος του ημερολογίου, η χαζομάρα των ΓΟΧ και η υποκρισία της Εκκλησίας)

στ. Άλλα

Το φαινόμενο «Cargo cult» (Η λατρεία του φορτίου)

Σρι Σάτια Σάι Μπάμπα – Τι συμβαίνει όταν ένας θεός πεθαίνει;

Ο Ινδός γιόγκι που ζει επί 70 και πλέον χρόνια χωρίς τροφή και νερό και οι απανταχού θρησκόληπτοι που καταπίνουν αμάσητες τις μεταφυσικές απάτες

Απολλώνιος ο Τυανεύς

Ανθρωποθυσίες στην αρχαία Ελλάδα και στην Αγία Γραφή

Περί της «Ένωσης Άθεων»

Ο θεσμός της δουλείας στην αρχαία Ελλάδα

Η θέση της γυναίκας, στην Αθήνα και στη Σπάρτη, κατά την αρχαιότητα

Από την μικρή έρευνα που έκανα στις σελίδες του pare-dose.net πιθανόν να μου ξεφεύγουν μερικά. Είναι αλήθεια ότι για τον Βουδισμό, τον Ινδουισμό, τον Ταοϊσμό και άλλες ανατολικές θρησκείες ή περίεργες αιρέσεις, βρήκα λίγα, κάτι προφανές λόγω της μικρής σημασίας, πληροφόρησης και επιρροής των θρησκειών αυτών στην χώρα μας. Αλλά για τις θρησκείες που έχουν εμπλοκή μαζί μας νομίζω ότι η αναλογία είναι εξαιρετική.

Αν λοιπόν κάποιος επιμένει να κατηγορήσει όσους αρθρογραφούν εδώ για απόλυτη μονομέρεια κατά της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί.

Φιλίστωρ

Διαβάστε επίσης: Απάντηση στο ιουδαιοχριστιανικό ερώτημα: «Θα λέγατε ό,τι λέτε για την θρησκεία, εάν ζούσατε σε ισλαμική χώρα;»