

Ούτε τζαμιά, ούτε εκκλησίες



Εφ' όσον, ορθολογισμός είναι η αποδοχή όλων αυτών των φαινομένων που υπακούουν στους νόμους της Φυσικής, και αποδεικνύονται με τα Μαθηματικά, τότε το μέγεθος της θρησκοληψίας του κάθε ανθρώπου είναι αντιστρόφως ανάλογο του ορθολογισμού που τον διέπει. Αν και δεν δικαιολογείται να υπάρχουν άνθρωποι

που διαθέτουν κοινή λογική, και στοιχειώδη μόρφωση, σήμερα που η γνώση και η καινοτομία είναι ελεύθερες, και προσιτές σε όλους, αυτοί να είναι κολλημένοι στον Μεσαίωνα, και στα παραμύθια του Μωυσή.

Όταν ο άνθρωπος διέπεται από λογική, έχει την στοιχειώδη μόρφωση, και διαθέτει συνείδηση που του ελέγχει και κατευθύνει τις πράξεις του, θεωρείτε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, και δεν έχει ανάγκη καμμιά θρησκεία, να του υποδείξει πως θα διάγει βίο ενάρετο. Αυτός όμως που στερείται συνείδησης, μάταια προσπαθεί, με μεγάλους σταυρούς, να πείσει τον εαυτό του και τους άλλους, ότι διάγει βίο ενάρετο, και αν το κάνει, το κάνει φοβούμενος την τιμωρία του Θεού. Πού λοιπόν να τον κατατάξεις; Τα ζώα μόνον υπακούουν τον βοσκό, φοβούμενα την τιμωρία του. Έτσι, το να διάγει κάποιος βίον ενάρετο, είναι θέμα φιλοσοφικό και όχι θρησκευτικό.

Ο Χριστιανισμός και ο Ισλαμισμός, είναι οι δύο αδελφές θρησκείες, που έχουν μάνα τους την Πεντάτευχο των Εβραίων και πατέρα τους τον Μωυσή, και που έχουν αιματοκυλίσει, πολλάκις, τον δυτικό και τον ισλαμικό κόσμο. Αντί να βρούμε τρόπο να απαλλαγούμε από αυτές τις δύο γάγγραινες, τόσο πιο πολύ βουτάμε στον βούρκο με τα λασπόνερά τους .

Την εποχή της χούντας, 20άχρονα παιδιά με μια τρίμηνη πλύση εγκεφάλου, πολλοί κατέληγαν να γίνουν οι χειρότεροι βασανιστές. Πώς λοιπόν να απαλλαγεί κάποιος από τα δεσμά της θρησκείας, όταν η πλύση εγκεφάλου, μαζί με εμφύτευση φόβου ότι θα πάθεις κακό αν δεν πιστεύεις, αρχίζει από την παιδική ηλικία, που είναι τόσο εύπλαστη, και τελειώνει με τον θάνατο;

Αντί να διδάσκονται στα σχολεία, τα παιδιά την επιστημονικά τεκμηριωμένη θεωρία του Δαρβίνου, διδάσκονται, τις θρησκευτικές ανοησίες. Η λύση είναι μια: Μόρφωση, και διαφωτισμός, προς όλους τους κατοικούντες στον ελλαδικό χώρο,

αλλά και πέραν αυτού. Ανεξαρτήτως αν είναι χριστιανοί ή μουσουλμάνοι, ώστε και ο τελευταίος πολίτης να εμπεδώσει ότι οι θρησκείες δεν συμβαδίζουν με την λογική και απευθύνονται σε βλάκες, και μετά να αναρωτηθεί μήπως είναι και αυτός βλάκας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που κατοικούν τη Γη, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας, και κουλτούρας, αν μπορούσες να τους θέσεις σε όλους το ερώτημα πως αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα τους, και ποιες είναι οι ρεαλιστικές τους επιδιώξεις, είναι σίγουρο ότι οι απαντήσεις που θα έπαιρνες, δεν θα διέφεραν και πολύ. Ποιά είναι λοιπόν η αιτία που διαχωρίζει τους ανθρώπους, δημιουργεί ξενοφοβίες και ρατσιστικές τάσεις, και για τους μετανάστες να μη μπορούν να ενταχθούν στη κουλτούρα της νέας τους πατρίδος. Όσο και αν προσπάθησα να βρω τις αιτίες που δεν αντιμετωπίζονται και δημιουργούν τα φαινόμενα αυτά, πάντα κατέληγα σε μια, και αυτή ήταν η θρησκεία.

Δεν διαφωνούμε βεβαίως με το ηθικό μέρος που πρεσβεύουν -άλλωστε την ηθική δίδαξαν και φιλοσόφησαν 500 χρόνια π.Χ. όλοι σχεδόν οι Έλληνες φιλόσοφοι γιατί το θέμα είναι καθαρά φιλοσοφικό και όχι θρησκευτικό- αλλά το ότι όλες οι θρησκείες είναι αναχρονιστικές. Ιδικά οι δύο αδελφές Χριστιανισμός και Ισλαμισμός, ψεύδονται, για δήθεν θαύματα, αναστάσεις, αναλήψεις, για Κόλαση και Παράδεισο, για μετά θάνατον ζωή, και άλλα κομπογιαννίτικα τερτίπια, φανατίζουν τους οπαδούς τους αποβλακώνοντάς τους. Είναι μια οργανωμένη θρησκευτική απάτη. Έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το νόημα της δημοκρατίας, που είναι η ελεύθερη σκέψη και έκφραση, και αποτελούν ένα θλιβερό κωμικοτραγικό κατάλοιπο της διανοητικής εξέλιξης του ανθρώπου.

Οι οργανωμένες σύγχρονες κοινωνίες έχουν νόμους που οι πολίτες τους είναι υποχρεωμένοι να τους σέβονται, και όταν οι πολίτες παρεκτρέπονται, υπάρχει η δικαστική και η εκτελεστική εξουσία που τους επιβάλλει. Η θρησκεία όμως μένει στο απυρόβλητο. Έχει αφεθεί ελεύθερη να υβρίζει τους Έλληνες φιλοσόφους, να ασκεί προσηλυτισμό, να ψεύδεται, να παραπληροφορεί, να ασκεί εμπόριο ελπίδας, να δεισιδαιμονεί. Αν σήμερα ένα μέσο ενημέρωσης ασκούσε μόνο τη παράβαση της παραπληροφόρησης θα είχε επέμβει ο εισαγγελέας. Για τη θρησκεία τότε; Οι δε ισλαμιστές, δέσμιοι μιας άλλης θρησκευτικής απάτης, που τους τάζει μετά θάνατον Παραδείσους με πιάτσια, τους κάνει απροσάρμοστους στον σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.

Ούτε τζαμιά λοιπόν, ούτε εκκλησίες, διότι αυτά είναι δυο κέντρα που οι ιμάμηδες,

και οι παπάδες, τα έχουν διαμορφώσει έτσι που να εκπέμπουν μεσαιωνικό σκοταδισμό, μισαλλοδοξία, ρατσισμό, και βλακώδη δογματισμό.

Ιωάννης Θεοδωρόπουλος