

Περί της «Ένωσης Άθεων»

«Η Ένωση Αθέων είναι μια ΜΚΟ που βασίζεται στην εθελοντική δραστηριοποίηση των μελών της για την πραγμάτωση των στόχων της».



Τι μου θύμισε τώρα το παραπάνω... Μια ΜΚΟ ονόματι «Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ», της οποίας ο πρόεδρος μέχρι πριν μερικά χρόνια περιφέρονταν στα κανάλια κι έδινε την εντύπωση ότι πράγματι εκπροσωπούσε (όλους) τους Έλληνες χρήστες του Διαδικτύου, ενώ στην πραγματικότητα, το μόνο που έκανε, ήταν να διαφημίζει την επιχείρησή του (αρχικά ήταν παροχέας υπηρεσιών ίντερνετ). Φυσικά αυτόν τον κύριο, ουδείς χρήστης του Διαδικτύου τον είχε εκλέξει ώστε να τον εκπροσωπεί, αλλά στην Ελλάδα το πιο εύκολο πράγμα είναι να αυτοχρίζεσαι «πρόεδρος» (κι ενίοτε να τα «τσεπώνεις» κιόλας).

Στην προκειμένη περίπτωση όμως δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με το ποιος εξέλεξε αυτή την ομάδα (που φέρει τον βαρύγδουπο και καθολικό τίτλο «Ένωση Άθεων της Ελλάδος»), να εκπροσωπεί τους άθεους όλης της Ελλάδος (δεν θυμάμαι να με ρώτησε κανείς, παρ' ότι άθεος, ούτε διάβασα κάποια δημόσια ανακοίνωση που να καλεί τους άθεους της Ελλάδος να λάβουν μέρος σε κάποιες διεργασίες), ούτε με τον αρνητικά φορτισμένο όρο «ΜΚΟ» ως ιδιότητα που την συνοδεύει (κοίτα να δεις, που αυθόρμητα μου ήρθε στο μυαλό και η ΜΚΟ «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας).

Θα ασχοληθούμε, εν συντομία, με την ουσία της Αθεΐας και κατά πόσον η συγκεκριμένη ΜΚΟ την πρεσβεύει πραγματικά. Κι αυτό θα γίνει με πολύ απλό τρόπο και πολύ απλά λόγια, έτσι ώστε να γίνεται κατανοητό ...

Ερώτηση: Τί σημαίνει να είσαι άθεος;

Απάντηση: Σημαίνει να μην αποδέχεσαι (ή αλλιώς, να απορρίπτεις) τον οποιονδήποτε θεό, της οποιασδήποτε θρησκείας. Συνεπώς, εκ των πραγμάτων, ο άθεος είναι ταυτοχρόνως και άθρησκος.

Ερώτηση: Πώς γίνεσαι άθεος;

Απάντηση: Διά μέσου της έρευνας, της γνώσης και της απλής λογικής.

Ερώτηση: Από τη στιγμή που είσαι άθεος και συνεπώς απορρίπτεις και όλες τις θρησκείες που βασίζονται σ' έναν θεό (ή και περισσότερους), πόσο λογικό

ακούγεται να είσαι υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανέγερσης λατρευτικών χώρων των διάφορων θρησκειών, που στηρίζονται σ' έναν θεό, που εσύ ο ίδιος απορρίπτεις ως ένα φανταστικό ον και απολύτως ψευδές;

Απάντηση: Κανονικά, καθόλου λογικό, αλλά η Ένωση Άθεων, η οποία είναι υπέρ της ανέγερσης τζαμιού στην Αθήνα, έχει άλλη άποψη. Το σκεπτικό της: «*Η Ένωση Άθεων είναι υπέρ της ελευθερίας ανέγερσης ναών κάθε θρησκείας, διότι ένας εκ των βασικών στόχων της βάσει του καταστατικού της είναι η προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας... Τα έξοδα κάθε θρησκευτικού οργανισμού πρέπει να καλύπτονται μόνο από τα μέλη του και όχι από όλους τους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι όλοι θρήσκοι ούτε ανήκουν όλοι στο ίδιο θρήσκευμα... Με δεδομένο ωστόσο το γεγονός ότι το δημόσιο χρηματοδοτεί την Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνον αυτήν, το στοιχειώδες αίσθημα δικαίου απαιτεί να κάνει το ίδιο και για τα άλλα θρησκέυματα*».

Μάλιστα... Επειδή στην Ελλάδα έχουμε θέμα με το χριστιανικό καθεστώς (που έστω και με αργό ρυθμό, σιγά σιγά αποδομείται), ας φορτώσουμε στην πλάτη μας ένα ακόμη θρησκευτικό πρόβλημα, στ' όνομα μιας δήθεν ελευθερίας και «αδικίας». Κι αυτό για να κάνουμε γινάτι(;) στην Εκκλησία και στο κράτος που εξακολουθεί να χρηματοδοτεί τα ρασοφόρα κοπρόσκυλα. Κατά τ' άλλα, η Ένωση Άθεων, είναι υπέρ στο να χωρίσουν τα τσανάκια τους κράτος και θρησκεία. Δηλαδή, για να καταλάβω, αφού το κράτος χρηματοδοτεί την ανέγερση του τζαμιού, θα κάνετε κάποια «έκπτωση» και θα καταπιείτε χωρίς σόδα τη συμπίεση Εκκλησίας και κράτους;

θα το πω όσο πιο απλά και ωμά γίνεται: Αυτά είναι αριστεριστικές, θολοκοουλτουριάρικες και πολυπολιτισμικές μαλακίες, με μπόλικο πασπάλισμα «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», «ελευθερίας έκφρασης» κ.λπ. κ.λπ.. Η θέση αυτή της εν λόγω ΜΚΟ, ενισχύει σοβαρά την αμφιβολία για το κατά πόσον είναι «απολιτίκ» κι «ακομματίκ», όσο κι αν αυτή υποστηρίζει κάτι τέτοιο. (Αν κι εκείνο το «*Οι προσωπικές απόψεις των Μελών της Ένωσης δεν εκφράζουν τις απόψεις της Ένωσης. Οι θέσεις της Ένωσης εκφράζονται μόνο μέσω των νόμιμων εκπροσώπων της*», όπως και το άρθρο 6 του καταστατικού της Ένωσης, βρομάνε κομματική πειθαρχία κομμουνιστικού κόμματος). Τέτοιες θέσεις, είναι σχεδόν αδύνατον να μην τις κοιτάξεις και μέσα από πολιτικό πρίσμα, όταν αυτές οι θέσεις χτυπούν στη βάση της την Αθεία. Ένας άθεος, από τη στιγμή που στηρίζει, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, τη λατρεία μιας οποιασδήποτε ένθεης θρησκείας (ακίνδυνης, αδιάφορης, ή επικίνδυνης), μάλλον που έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Όχι κύριοι... Μπορεί θεωρητικά, ως άθεος να μην δέχομαι καμμία θρησκεία (ούτε φυσικά και την ελληνική -δηλαδή το Δωδεκάθεο), αλλά πρακτικά δεν θα γυρίσω και τον κόσμο ανάποδα επειδή π.χ. κάποιιοι αγαθοί ή ρομαντικοί, θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχει Δίας κι ανεβαίνουν στον Όλυμπο να τον λατρέψουν, ή άλλοι αποδίδουν θεϊκές ιδιότητες σε πέτρες και ξύλα (αρκεί να μην πληρώνω εγώ τη μουρλαμάρα τους και να μην επιβάλλεται και σε μένα αυτή, όπως γίνεται τώρα με τον Χριστιανισμό). Έχω θέμα όμως με τις θρησκείες του μίσους κι ο Ισλαμισμός είναι η κατεξοχήν θρησκεία του μίσους στις μέρες μας. Εάν δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, τότε ξαναπάρτε το από την αρχή, γιατί το να είναι κάποιος υπέρ της δημιουργίας ενός γκέτο τριτοκοσμικών όπου θα μπορούν να φαντασιώνονται αλλά και -γιατί όχι;- να οργανώνουν την εξολόθρευση των «απίστων», δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει: Ή ότι ζει σε άλλον πλανήτη, ή ότι η Αθεία είναι μια δευτερεύουσα ιδιότητα κοντά στην πολιτική ιδεολογία. Κανένα δικαίωμα και καμμία θέση δεν έχουν τέτοιες θρησκείες σε μια χώρα που θέλει να λέγεται πολιτισμένη. Εκτός κι αν «πολιτισμός» είναι να γεμίζουν οι πλατείες με σεληνιασμένους που αυτομαστιγώνονται και σακατεύονται στο όνομα του Αλλάχ.

Και ξέρετε τώρα ποιό είναι το αστείο (ή γελοίο -όπως θέλετε πάρτε το); Ότι την παράπλευρη στήλη της ιστοσελίδας της Ένωσης Άθεων, κοσμεί ένα μπανεράκι με εναλλασσόμενα μηνύματα, όπου μεταξύ άλλων διαβάζουμε: «*Θέλεις να σταματήσεις να πληρώνεις τα ράσα; Τις ανακαινίσεις εκκλησιών; Έλα μαζί μας*». Ναι, μαλάκα μου... Θεσ να σταματήσεις να πληρώνεις τις ανακαινίσεις των εκκλησιών και τους τραγοπαπάδες; Έλα μαζί μας να πληρώνεις -και- την ανέγερση τζαμιών και τους ιμάμηδες. Έλα να βάλεις κι εσύ τη σφραγίδα σου πάνω στον σκοταδισμό, τον φανατισμό και την ακραία μισαλλοδοξία.

Λοιπόν, μαντέψτε καρντάσια μου... Στο ψευτοδίλημά σας, αν θα επιλέξουμε να πληρώνουμε ή τις ρασοφόρες τσούλες και τους Ταλιμπάν, ή κανέναν, η απάντηση ενός συνειδητοποιημένου άθεου είναι μία και μοναδική: Κανέναν. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Βάλτε τη και στο καταστατικό σας, για να το θυμάστε.

Με την Ένωση Άθεων, υπάρχει όμως ένα ακόμη θεματάκι...

Ας υποθέσουμε, ότι εγώ είμαι χριστιανός (ή γενικότερα, πιστός μιας θρησκείας), όχι εντελώς αδιάφορος, αλλά ούτε και «ψαγμένος» θρησκόληπτος που ξέρει την Αγία Γραφή απ' έξω κι ανακατωτά. Δηλαδή, με βάση τις γνώσεις μου, δεν βρίσκω κάτι κακό στη θρησκεία μου και βρίσκω αρκετά φυσικό να γιορτάζω Πάσχα, Χριστούγεννα, διάφορους αγίους κ.ά., όπως βρίσκω και φυσικό να διδάσκομαι τη

θρησκεία μου στο σχολείο και ο παπάς της ενορίας μου να πληρώνεται από μένα, όχι μόνο με μπαξίσια, αλλά και με μισθό από το κράτος.

Πέφτω λοιπόν κατά τύχην στην ιστοσελίδα της Ένωσης Άθεων και διαβάζω μηνύματα, όπως:

- Απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.
- Διαγραφή θρησκευάτος.
- Χωρισμός Εκκλησίας και κράτους.
- Δεν χρειάζεται βάπτισμα για να έχεις όνομα.

Εγώ ως ένας απονήρευτος αδαής χριστιανός, αναρωτιέμαι: Μα γιατί όλα αυτά; Τί το κακό έχει η θρησκεία μου; Γιατί να μην διδάσκονται τα παιδιά μου τα Θρησκευτικά; Γιατί να αποποιηθώ του χριστιανικού μου φρονήματος; Εγώ με Χριστό και Παναγία μεγάλωσα· γιατί τώρα να τους πετάξω στα σκουπίδια; Τί σας έφταιξε ο κακομοίρης ο παπα-Νικόλας που παίρνει έναν μισθό για να μας βαπτίζει, να μας παντρεύει και να μας κοινωνεί;

Ψάχνω λοιπόν να βρω στην ίδια ιστοσελίδα τις απαντήσεις στις εύλογες απορίες μου... Μάταια, όμως. Για μια στιγμή όμως... Η Ένωση Άθεων, εκτός από την κεντρική της σελίδα, έχει κι ένα φόρουμ, καθώς κι ένα ιστολόγιο. Μήπως οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί; Πάω στο φόρουμ πρώτα... Τζίφος. Ένα κάρο «φαγμένα» και «ελιτίστικα» άρθρα, αλλά από «κοκό» τίποτα. Πάω και στο ιστολόγιο... Εδώ κάτι βρίσκω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι με καλύπτει. Πολύς «ελιτισμός» κι εδώ. (Εντάξει, καλός κι ο ελιτισμός, αλλά και λίγη «λαϊκούρα» δεν βλάπτει...).

Εδώ τελειώνει η υπόθεση και αρχίζει ο πεζός λόγος: Τρεις σελίδες με αθεϊστικές θεωρητικές παπάρες, «ανησυχίες» και «προβληματισμούς» και το διαφωτιστικό υλικό σε απλό και κατανοητό λόγο, ελάχιστο. Τί επιχειρεί λοιπόν η Ένωση Άθεων στην περίπτωση του «απονήρευτου αδαή χριστιανού»; Να του κάνει πρωκτικό σεξ, με ελάχιστα έως καθόλου προκαταρκτικά και χωρίς σάλιο. Προσπαθεί να του μάθει το Αλφάβητο, ξεκινώντας από το Ωμέγα. Είναι σαν να σου λέει ο άλλος «ψήφισέ με» κι εσύ, δίχως να γνωρίζεις το γιατί, να λες «ευχαρίστως». Ή τέλος τέλος, είναι σαν να παίρνει κάποιος «γουρούνι στο σακί». Όποια εκδοχή και να πάρεις, είσαι μέσα. Του λες, δηλαδή, να σταματήσει να πιστεύει σε κάτι ψεύτικο, χωρίς όμως να του εξηγείς γιατί είναι ψεύτικο. Του λες ότι πρέπει να σταματήσει να είναι θύμα, χωρίς να του εξηγείς γιατί είναι θύμα.

Κι έχουμε και τ' άλλο: Μα καλά, πόση αφέλεια μπορεί να κρύβεται, στην πεποίθηση ότι ένας ένθεος θα γίνει άθεος επειδή διαβάζει πνευματώδη, αλλά «ξερά» διαφημιστικά μηνύματα σε ιστοσελίδες, λεωφορεία και διαφημιστικές πινακίδες, λες και η Αθεία είναι ένα σαμπουάν καλύτερο από ένα άλλο (θυμίζει το «λούσου με Ούλτρεξ και θα δεις»). Πραγματικά, υπάρχει έστω κι ένας άθεος, που πέρασε στην Αθεία, επειδή του έκανε «κλικ», κάποιο από αυτά τα ανούσια διαφημιστικά; Ο μιμητισμός συνήθως δεν είναι καλό πράγμα. Ας ελπίσουμε, ότι δεν θα δούμε και στην Ελλάδα «εκκλησίες» άθεων, όπως γίνεται δειλά δειλά στο εξωτερικό, γιατί τότε οι Ιουδαίοχριστιανοί θα έχουν κάθε δίκιο να χλευάσουν μια τέτοια ξεφτίλα.

Ας γίνει λοιπόν σαφές: Η αφύπνιση επιτυγχάνεται μέσω της διάδοσης της γνώσης και τη γνώση κάποιος πρέπει να την διαδώσει. Δεν είναι μάννα εξ ουρανού κι ούτε λαμβάνεται εξ αποκαλύψεως. Τόσο απλό...