

# Μικρά και τριανταφυλλένια (10)

1. Γιώργος Λιάνης: «Επί ΠΑΣΟΚ ο μέσος όρος ζωής ανέβηκε από τα 70 στα 79 χρόνια» (Star, e-nikos, 18.3.14). Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι πρόκειται για ένα ακαταμάχητο επιχείρημα υπέρ της προσφοράς του ΠΑΣΟΚ στον τόπο. Ηθικό δίδαγμα: Με δανεικά και κλεμμένα, ζεις καλύτερα και περισσότερο.



2. Δεν υπάρχει ένας χριστιανός, να υπενθυμίζει στην Κανέλλη να παίρνει τα χάπια της πριν εμφανιστεί στην τηλεόραση; Δηλαδή, επειδή δεν παίρνει αυτή τα χάπια της, πρέπει να τ' αρχίσουμε εμείς;

3. Στην Αρναία Χαλκιδικής, λέγεται ότι έδωσαν σε μια οδό, το όνομα ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ονόματι «Πάμπλο Γκαρσία». Όταν χάνεται το μέτρο, τίποτε δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη...

4. Θυμάστε τα θρυλικά «σοβιετικά ποσοστά» που άγγιζαν το 100%; Ε, ξεχάστε τα αυτά... Τώρα έχουμε τα «βορειοκορεατικά ποσοστά» που φτάνουν ακριβώς το 100%. Σε λίγο, έτσι όπως το πάει ο Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν αποκλείεται να ξεπεράσει και το...100%. Σ' έναν κομμουνιστικό «Παράδεισο», τα πάντα μπορεί να συμβούν ...

5. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζήτησε να καταργηθεί ο όρος «λαθρομετανάστης» και να αντικατασταθεί με τον όρο «παράτυπος μετανάστης». Δηλαδή, τώρα δεν κατάλαβα... Ο «μετανάστης» που θα μπαίνει «παράτυπα» στη χώρα, δεν θα είναι πια λαθρομετανάστης; Α ρε πουτάνα πολιτική ορθότητα...

6. Φήμες λένε, ότι στα σχολεία οργιάζει η αριστερή προπαγάνδα και η πλύση εγκεφάλου των μαθητών από αριστερούς και ακροαριστερούς καθηγητές. Κάποιοι εμπαιθείς υποστηρίζουν, πως τους δηλητηριάζουν τα μυαλά, κάνοντάς τους να πιστέψουν πως η Ελλάδα κατοικείται από τα Ες Ες. Εγώ δεν το πιστεύω...