

# Μικρά και τριανταφυλλένια (9)

1. Είναι να πέφτει κανείς από τα σύννεφα... Μα φάγανε δημόσιο χρήμα οι ΜΚΟ (**Μ**πίζνες **Κ**αλά **Ο**ργανωμένες); Αν είναι δυνατόν... Αφού ο πρώην πρωθυπουργός Τζέφρι Παπανδρέου, διαβεβαίωνε από το βήμα της Βουλής, ότι έχουν ελεγχθεί και πως επιτελούν έργο. Έχουμε κανέναν ικανό λόγο για ν' αμφισβητήσουμε το αληθές των λόγων του, πέρα από μερικές εκατοντάδες λαμογιοφαγωμένα εκατομμύρια ευρώ;



2. Οι συνιστώσες του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, είναι βέβαιοι ότι δεν παρακολουθούν ελληνικό κινηματογράφο, ούτε και ακούνε Ζαμπέτα. Διαφορετικά, το παλιό τραγούδι που κάνει λόγο για «τον σκύλο, τον αράπη, τον ταμ ταμ ταμ», θα είχε καταγγελθεί άμεσα ως ξενοφοβικό και ρατσιστικό. Εννοείται βέβαια, ότι το αυτό υλικό σε δίσκους, κασέτες και CD, θα έπρεπε να συγκεντρωθεί πάραυτα στις κεντρικές πλατείες και να παραδοθεί εν μέσω αλαλαγμών (και ταμ ταμ) στην πυρά. Ποτέ δεν είναι αργά όμως να πολεμήσουμε τον «Ζαμπετισμό» -βεβαίως «σε κάθε γειτονιά».

3. Ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος σε κάθε ευκαιρία, δεν παραλείπει να τονίζει με λεπτομέρειες ότι είναι πούστης. Πραγματικά πιστεύει ότι μας ενδιαφέρει το πως χρησιμοποιεί την κωλοτρυπίδα του; Μήπως έχει μεγάλη ιδέα γι' αυτήν; Ο ανδρικός πληθυσμός (πιθανότατα και ο γυναικείος), μάλλον που θα έδειχνε περισσότερο ενδιαφέρον αν μια λεσβία ήταν το ίδιο λεπτομερής με τον Γρηγόρη .

4. Στην Ελλάδα, στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, η ελευθερία σκέψης, γνώμης και έκφρασης είναι αυτονόητη. Ή μήπως όχι;...

5. Ο «σύντροφος» Κουτσούμπας κάτι «ξέχασε» να «μελετήσει». Όχι κάτι σημαντικό... Μόνο κάμποσα εκατομμύρια νεκρών. Λεπτομέρειες...