

Μικρά και τριανταφυλλένια (4)

1. Συμπτώματα των καιρών: Λέει ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλια... Ο αποτυχημένος Σημίτης, στο βιβλίο του «Ο εκτροχιασμός», έκρινε ως αποτυχημένο, τον αποτυχημένο Τζέφρι Παπανδρέου. Έχουμε εκτροχιαστεί τελείως...



2. Με αφορμή την φαινή ιδέα νηπιαγωγού, κατά την ημέρα του εορτασμού του «ΟΧΙ» να προβεί σε σημαϊστολισμό, με ιταλικές και αλβανικές σημαίες, προκύπτει το εύλογο ερώτημα: Μήπως και κατά την επέτειο της Επανάστασης του '21, θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογος σημαϊστολισμός και με τουρκικές σημαίες; Παρεμπιπτόντως, κάποιος να πληροφορήσει τους αρμόδιους της σχολικής εκπαίδευσης, ότι τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία, δεν είναι «χώρος διακίνησης ιδεών», αλλά χώρος εκπαίδευσης των παιδιών.

3. Ο κυβερνητικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κασαπίδης, ανερυθρίαστα δήλωσε, ότι δεν ψήφισε κυβερνητικά μέτρα επειδή «του το απαγόρευσε ο πνευματικός του». Αυτά είναι χάλια μας. Να κυβερνούν οι θρησκόληπτοι, οι καλόγεροι και οι καφετζούδες. Εδώ όμως τίθεται κι ένα ακόμη θέμα: Ο αρχηγός του, Αντώνης Σαμαράς, λίγες μέρες πριν είχε δηλώσει πως «μίλησε ακόμη και με τον Θεό» και κατέληξε πως δεν υπάρχει άλλη λύση, πλην της ψήφισης των αντιλαϊκών κυβερνητικών μέτρων. Ο πνευματικός του βουλευτή, με ποιόν ακριβώς μίλησε;

4. Το ΚΚΕ, κατήγγειλε την εταιρεία COSCO που εκμεταλλεύεται το λιμάνι του Πειραιά, ότι φέρνει «μισθούς πείνας και εργασιακή κόλαση». Το «κόμμα του λαού» αγνοεί άραγες ότι η εν λόγω εταιρεία έχει τις βάσεις της στην κομμουνιστική Κίνα;

5. Οι εστιάτορες, μετά την εφαρμογή της ρύθμισης, η οποία δίνει το δικαίωμα σε πελάτες που δεν λαμβάνουν απόδειξη, να αποχωρούν χωρίς να πληρώσουν, χαρακτήρισαν το συγκεκριμένο μέτρο ως «ακραίο, απαράδεκτο και παράνομο». Ας επιχειρήσουμε αντίστροφη ανάγνωση: Σύμφωνα με τους εστιάτορες, είναι «φυσιολογικό, αποδεκτό και νόμιμο» να μην κόβουν αποδείξεις στους πελάτες. Α

ρε βρεγμένη σανίδα που χρειάζεται ...

6. Οικολογικές ευαισθησίες: Ο «πράσινος» ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης, υποστήριξε ότι οι θαλάσσιες έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων, «ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα κητώδη, όπως τα δελφίνια και οι φάλαινες ενώ είναι πιθανό να παρατηρηθούν μαζικοί ξεβρασμοί τους στις ακτές». Ήτοι, εδώ ο κόσμος χάνεται και το μουνί χτενίζεται...

7. Το προεδρείο της Βουλής, αποδοκίμασε τον ηθοποιό βουλευτή, Πάυλο Χαϊκάλη, με την ατάκα ότι «η Βουλή δεν είναι θέατρο». Είστε βέβαιοι γι' αυτό, κύριοι της Βουλής; Μήπως, η Βουλή, όχι μόνο είναι θέατρο, αλλά και θέατρο σκιών;

8. Τυπικό δείγμα Έλληνα συνδικαλιστή...

9. Ας υποκλιθούμε στο «αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο»...

10. Μαρία Ρεπούση: «Κιτς η αναπαράσταση της Εξόδου του Μεσολογγίου». Σωστά. Καιρός να «προοδεύσουμε» και λίγο...

11. Ένα από τα πιο «ακαταμάχητα» επιχειρήματα υπέρ των λαθρομεταναστών: «Ξέρετε πολλούς Έλληνες που θα πήγαιναν να δουλέψουν στα φανάρια και να καθαρίζουν τζάμια;»...

12. Μιας και ζούμε σε μια εποχή, όπου οι όροι «ρατσισμός», «κοινωνικές διακρίσεις», «φασισμός», «ιδιαιτερότητα» κ.λπ., «πετούν» γύρω μας σαν τις μύγες, μήπως υπάρχει πειστική εξήγηση, γιατί απορρίφθηκε χρηματική δωρεά πουτάνας σε σχολείο που είχε ανάγκη; Shame to you, γραμματείς και Φαρισαίοι, you are hypocrites...

13. Ιστοσελίδες της Χρυσής Αυγής και μελών της, πέφτουν η μία πίσω από την άλλη, μετά από οργανωμένες κινήσεις «ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων» (και φυσικά υπέρμαχων της δημοκρατίας -όπως αυτοί την εννοούν). Καθηγητές σε σχολείο της Αρεόπολης Λακωνίας απείλησαν να αποβάλουν μαθήτρια επειδή θεώρησαν ότι έγραψε εθνικιστικά και ρατσιστικά σχόλια στο Facebook. Μα καλά, δεν είναι ελεύθερη η διακίνηση ιδεών; Δύο μέτρα και δύο σταθμά λοιπόν για την αριστερή «διανόηση»;

14. Υπάλληλοι της Βουλής: Παιδιά ενός ανώτερου Θεού...