

Μικρά και τριανταφυλλένια (3)

1. Αχ αυτή η «ελευθερία έκφρασης»... Οι «φιλελεύθεροι», «προοδευτικοί» και «ανεκτικοί» χριστιανοί εξανέστησαν με τις αντιδράσεις των μουσουλμάνων για μια αμερικανική ταινία (την οποία έφτιαξε χριστιανός) που έθιγε τον Μωάμεθ. Λίγο αργότερα, ήρθαν οι ίδιοι οι χριστιανοί στη θέση των Ταλιμπάν και ζήτησαν εντελώς «δημοκρατικά» την διακοπή θεατρικής παράστασης που παρουσιάζει τον Ιησού ως «αδελφή ψυχή». Τους προσέβαλε, λέει, το «θρησκευτικό συναίσθημα». Προσοχή, μην μας βγάλουν τον ανύπαρκτο Ιησού, πούστη! Την ίδια στιγμή, οι άνεργοι μένουν χωρίς ταμείο ανεργίας και δεν κουνιέται φύλλο· το κράτος αφαιμάζει τον πολίτη με κάθε τρόπο, αλλά και πάλι αυτοί οι «ευαίσθητοι» βοούν διά της ηχηρής σιωπής των (α ναι, υπάρχουν και κάποιοι «αγωνιστές» που κάνουν 24ωρες απεργίες...). Η θλιβερή διαπίστωση: Ζούμε, δυστυχώς, σε μια χώρα λοβοτομημένων.



2. Πόσο καμμένο μπορεί να είναι το μυαλό μερικών, ώστε να γράφουν και να ξεγράφουν ιστορία, ανάλογα με την πολιτική τους ιδεολογία; Στο Διαδίκτυο κυκλοφορεί (ευτυχώς όχι ευρέως) λογοκριμένος «Ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα, το 1838». Κάποιοι ηλίθιοι και συμπλεγματοί, θεωρώντας το κλείσιμο του λόγου ως «μη πολιτικά ορθό», αφαίρεσαν την επιφώνηση του Γέρου, «*Ζήτω ο βασιλεύς μας Όθων!*». Κάποιοι άλλοι βλαμμένοι, ανεβοκατεβάζουν το βασιλικό στέμμα από τον θυρεό του θρυλικού θωρηκτού «Αβέρωφ», γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων των την ίδια την ιστορία

3. Ο μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ, χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «χυδαία» την πράξη του στοματικού έρωτα. Δεν ακούσαμε κάτι και για το πρωκτικό όμως...

4. Η Λιάνα που τα ξέρει ΟΛΑ, ξέρει και τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων στη Νορβηγία...

Η ασήμαντη λεπτομέρεια: Ο συνολικός πληθυσμός της Νορβηγίας είναι μικρότερος των 5 εκατομμυρίων...

5. Έχεις ελληνική σημαία στο σπίτι σου; Ε, είσαι φασίστας! Το λένε άλλωστε και οι

«προοδευτικοί» λαθρομετανάστες που άγονται και περιφέρονται εδώ κι εκεί απ' τους σταλινικούς καθοδηγητές των...