

Η μισαλλοδοξία στο Κοράνι



Όπως και στην Αγία Γραφή, έτσι και στο «ιερό» βιβλίο των μουσουλμάνων, το Κοράνι, η μισαλλοδοξία είναι διάχυτη και εμφανέστατη. Η ισλαμική εκδοχή του ιουδαιοχριστιανικού θεού Γιαχβέ, ο Αλλάχ, προτρέπει μέσω του «αληθινού» προφήτη» του, Μωάμεθ, σε πόλεμο εναντίων των αλλόπιστων, ενώ το έλεος υπάρχει μόνο γι' αυτούς που θα μετανοήσουν -κι αυτό υπό προϋποθέσεις.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι μουσουλμάνοι καλούνται να αποφεύγουν τις φιλικές σχέσεις με τους «άπιστους», ενώ ειδική θέση στο «ιερό» αυτό βιβλίο κατέχουν οι Εβραίοι και οι χριστιανοί -δηλαδή οι πιστοί των δύο άλλων βιβλικών θρησκειών- στους οποίους ο μεταλλαγμένος Γιαχβέ υπόσχεται μια δυσάρεστη διαμονή στην Κόλαση.

Μέσα στο Κοράνι οι προτροπές μίσους και βίας -ή στην καλύτερη περίπτωση, διατήρηση αποστάσεων ασφαλείας- προς τους μη-μουσουλμάνους επαναλαμβάνονται μονότονα, σχεδόν σε κάθε «σούρα».

Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά εδάφια, από την πληθώρα που υπάρχουν ...

Μόνο ο θεός των μουσουλμάνων δείχνει τον σωστό δρόμο...

Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. Τον δρόμο εκείνων, που τους χάρισες την Ευλογία Σου, όχι εκείνων που περιέπεσαν στην Οργή Σου και που παραστράτησαν.

(Σούρα ελ-Φάτιχα, 1: 6-7)

Μην αναλώνετε τον χρόνο σας με τους άπιστους για να τους φέρετε στον ίσιο δρόμο· είναι μάταιο. Το μόνο που μπορούν να περιμένουν, είναι η τιμωρία...

Όσο για τους άπιστους, είναι το ίδιο γι' αυτούς, είτε τους προειδοποιείς, είτε όχι. Δεν θα πιστέψουν. Ο ΑΛΛΑΧ σφράγισε, τις καρδιές τους και την ακοή τους, και στα μάτια τους υπάρχει πέπλο. Μεγάλη θα είναι η τιμωρία (που θα υποστούν).

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 6-7)

Οι αλλόδοξοι είναι καταδικασμένοι από τον Αλλάχ...

Μοιάζουν (οι άπιστοι) μ' εκείνον που άναψε φωτιά, κι άμα έφεξε ολόγυρά του, πήρε ο ΑΛΛΑΧ το φως τους και τους άφησε σε βαθύ σκοτάδι. Έτσι που να μην μπορούν να βλέπουν. Κουφοί, βουβοί και τυφλοί (στην πίστη) δεν θα επανέλθουν (στο θείο μονοπάτι).

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 17-18)

Όσοι αρνούνται το Ισλάμ, τους περιμένει η Κόλαση...

Κι όσοι αρνούνται την Πίστη και διαψεύδουν τα Σύμβολά Μας, θα γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς, όπου για πάντα θα παραμείνουν.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 39)

Οι Εβραίοι, ακόμη κι αν μπορούσαν να ζουν για χίλια χρόνια, δεν θα αποφύγουν την τιμωρία που τους πρέπει...

Αλλά θα τους βρεις πράγματι ν' αγαπούν τη ζωή περισσότερο κι απ' τους ειδωλολάτρες. Καθ' ένας απ' αυτούς θα επιθυμούσε να ζούσε για χίλια χρόνια· όμως η μακροβιότητά του δεν θα τον γλιτώσει απ' την (οφειλόμενη) ποινή, γιατί ο ΑΛΛΑΧ βλέπει καλά εκείνο, που κάνουν.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 96)

Όποιος δεν είναι με τον Αλλάχ, είναι εναντίον του...

Όποιος είναι εχθρός του ΑΛΛΑΧ, των αγγέλων Του και των αποστόλων Του, του Γαβριήλ και του Μιχαήλ, τότε κι ο ΑΛΛΑΧ είναι εχθρός σ' όσους αρνούνται την Πίστη.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 98)

Οι Εβραίοι και οι χριστιανοί, αναγνωρίζουν ότι την Αλήθεια την κατέχουν οι μουσουλμάνοι και εύχονται να απομακρυνθούν (οι μουσουλμάνοι) από την πίστη τους...

Μεγάλος αριθμός οπαδών του Βιβλίου, μετά που είδαν να λάμπει η Αλήθεια, εύχονταν από ζηλοφθονία, (μέσα στον εαυτό τους), να σας επαναφέρουν από την πίστη στην απιστία. Συγχωρείτε όμως και παραβλέπετε, μέχρις ότου ο ΑΛΛΑΧ εκπληρώσει το σκοπό Του, γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Παντοδύναμος.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 109)

Οι άπιστοι χαίρονται την επίγεια ζωή. Η επουράνια όμως ανήκει στους πιστούς

τού Αλλάχ...

Η Ζωή ο' αυτό τον κόσμο είναι δελεαστική για τους άπιστους, που κοροϊδεύουν εκείνους που πιστεύουν. Οι ευσεβείς όμως θα είναι ψηλότερα απ' αυτούς την ημέρα της Ανάστασης. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ χορηγεί τα πλούτη Του, χωρίς μέτρο ο' όποιον θέλει.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 212)

Ο Αλλάχ έχει ορίσει ως πεπρωμένο των πιστών του τον πόλεμο...

Είναι γραμμένος ο πόλεμος για σας. Εσείς όμως τον αποστρέψετε. Αλλά μπορεί όμως ν' αποστρέψετε κάτι που είναι καλό για σας, και μπορεί ν' αγαπάτε κάτι, που είναι κακό για σας. Ο ΑΛΛΑΧ όμως γνωρίζει κι εσείς δεν γνωρίζετε.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 216)

Όσοι αλλαξοπιστήσουν, θα έχουν κακά ξεμπερδέματα με τον Αλλάχ...

[...] Όποιοι όμως από σας αρνηθούν την πίστη τους, και πεθαίνουν άπιστοι, τότε τα έργα τους δεν πρόκειται να ωφελήσουν ούτε σ' αυτή τη ζωή, αλλ' ούτε και στη μέλλουσα. Θα γίνουν σύντροφοι της Φωτιάς και θα παραμείνουν εκεί για πάντα.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 217)

Οι γάμοι με αλλόδοξους/ες, αποτελούν διαβατήριο για την Κόλαση...

Και μην παντρεύεστε άπιστες γυναίκες (ειδωλολάτρισσες) μέχρις ότου πιστέψουν. Μια σκλάβα που πιστεύει, είναι καλύτερη από μια άπιστη, ακόμα κι αν σας γοητέψει. Ούτε να παντρεύετε τις κόρες σας με άπιστους, μέχρις ότου πιστέψουν. Ένας σκλάβος που πιστεύει είναι καλύτερος από έναν άπιστο, ακόμα κι αν σας γοητέψει. Γιατί οι άπιστοι σας καλούν στη Φωτιά, ενώ ο ΑΛΛΑΧ σας γνέφει με τις διαταγές Του προς τον Παράδεισο και στη συγγνώμη, κι εξηγεί καθαρά τα Σημεία Του στους ανθρώπους, ώστε να μνημονεύουν τη Δόξα Του.

(Σούρα ελ-Μπάκαρα, 2: 221)

Ένας μουσουλμάνος δεν θα πρέπει να δημιουργεί φιλίες με αλλόπιστους...

Ω! Σεις που πιστεύσατε! Μην έχετε οικειότητα με όσους είναι έξω απ' τις θέσεις σας. Δεν θα παραλείψουν να σας διαφθείρουν. Μόνο την καταστροφή σας επιθυμούν. Ακόμα και στα χείλη τους φάνηκε το μίσος της τάξης τους. Ό,τι κρύβουν στην καρδιά τους είναι πολύ χειρότερο. Έτσι σας παρουσιάσαμε ξεκάθαρα τις εντολές, και αν είστε συνετοί, (τις έχετε κατανοήσει).

(Σούρα Άλ Ιμράν, 3: 118)

Ω! Σεις που πιστέψατε! Μην κάνετε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς, φίλους και προστάτες σας! Δεν είναι παρά μονάχα μεταξύ τους φίλοι και προστάτες. Κι εκείνος ανάμεσά σας που πιάνει (φιλίες) μ' αυτούς είναι ένας απ' αυτούς. Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τον άδικο και παράνομο λαό.

(Σούρα ελ-Μάιντε, 5: 51)

Ο Αλλάχ δεν δείχνει κανένα έλεος, ακόμη και για τους μετανοημένους...

Δεν είναι δεκτή η μετάνοια σ' εκείνους που επανειλημμένα κάνουν αμαρτίες, ακόμα κι όταν πλησιάζει ο θάνατος, σε κανένα απ' αυτούς λέει: «Τώρα έχω πραγματικά μετανοιώσει». Ούτε είναι δεκτή απ' εκείνους που πεθαίνουν άπιστοι. Γι' αυτούς έχουμε προετοιμάσει οδυνηρά βάσανα.

(Σούρα ελ-Νισά, 4: 18)

Η θεολογική τεκμηρίωση των επιθέσεων αυτοκτονίας: Όσοι πολεμούν για τον Αλλάχ, θα ανταμοιφθούν με γερό «μπαξίσι»...

Ας πολεμούν υπέρ του ΑΛΛΑΧ. Αυτοί που θυσιάζουν τη ζωή του κόσμου αυτού για χάρη της Μέλλουσας Ζωής, κι όποιος πολεμά υπέρ του ΑΛΛΑΧ είτε σκοτωθεί είτε νικήσει, θα του δώσουμε αμέσως πλούσια αμοιβή.

(Σούρα ελ-Νισά, 4: 74)

Οι άπιστοι είναι άνθρωποι του Σατανά. Ένας πιστός μουσουλμάνος έχει χρέος να τους πολεμήσει...

Εκείνοι που πίστευσαν, πολεμούν υπέρ του ΑΛΛΑΧ ενώ εκείνοι που αρνήθηκαν την πίστη, πολεμούν για χάρη του Ταγούτ (Σατανά). Πολεμήστε ενάντια των φίλων του σατανά. Αδύνατη -πράγματι- είναι η πανουργία του Σατανά.

(Σούρα ελ-Νισά, 4: 76)

Σκοτώστε τους άπιστους, όπου κι αν βρίσκεστε. Αφήστε τους να ζήσουν μόνο αν υποταχθούν...

Θα επιθυμούσαν να μην πιστέψετε όπως κι εκείνοι (έμειναν άπιστοι), να είστε δηλ. μ' αυτούς. Μην τους παίρνετε ως φίλους απ' τις γραμμές τους, ώσπου να εγκαταλειφθεί η απιστία τους. Αν όμως επιστρέψουν στην απιστία, τότε συλλάβετέ τους και σκοτώστε τους, όπου κι αν βρίσκετε. Και μην παίρνετε απ' αυτούς ούτε φίλους ούτε βοηθούς, εκτός απ' εκείνους που καταφεύγουν σ' ομάδα με την οποία έχετε συνθήκη ειρήνης, ή εκτός απ' εκείνους που σας πλησιάζουν βρισκόμενοι σ' απορία ή να σας πολεμήσουν ή να πολεμήσουν την ομάδα τους. Αν ο ΑΛΛΑΧ ήθελε θα τους υποκινούσε εναντίον σας. Έτσι, αν αποσυρθούν από σας, και δεν σας σκοτώσουν και συνάμα σας στείλουν εγγυήσεις για ειρήνη, τότε ο ΑΛΛΑΧ δεν θα σας ανοίξει το δρόμο, για να τους πολεμήσετε.

(Σούρα ελ-Νισά, 4: 89-90)

Πολεμάτε αυτούς που δεν πιστεύουν στον ΑΛΛΑΧ, κι ούτε στην Έσχατη Ημέρα, και δεν απαγορεύουν αυτό που απαγόρευσε ο ΑΛΛΑΧ κι ο Απόστολος Του (Μουχάμμεντ), κι ούτε αναγνωρίζουν την αληθινή θρησκεία (ακόμη κι αν είναι) απ' το Λαό που του δόθηκε η Βίβλος μέχρις ότου δώσουν το φόρο υποτέλειας (τζίζγια) με εκούσια υποταγή, κι (αισθανθούν) τον εαυτό τους ταπεινωμένο.

(Σούρα ελ-Τέβμπε, 9: 29)

Οι αλλόπιστοι είναι εχθροί των πιστών του Αλλάχ...

Όταν ταξιδεύετε στη γη δεν σας καταλογίζεται φταίξιμο αν συντομεύετε τις προσευχές σας επειδή φοβάστε μήπως οι Άπιστοι σας επιτεθούν. Γιατί οι άπιστοι ήταν για σας φανεροί εχθροί.

(Σούρα ελ-Νισά, 4: 101)

Ο Αλλάχ είναι βοηθός στον πόλεμο εναντίον των απίστων...

Αν πονάτε από τον πόλεμο μη χαλαρώσετε την καταδίωξη του εχθρού, γιατί κι αυτοί πονάνε απ' τις ίδιες όπως και σεις. Κι ενώ εσείς έχετε ελπίδα για βοήθεια και ανταμοιβή απ' τον ΑΛΛΑΧ εκείνοι δεν την έχουν. Κι ο ΑΛΛΑΧ είναι Πανγνώστης (και) Σοφός.

(Σούρα ελ-Νισά, 4: 104)

Όσους πολεμούν τον Αλλάχ και τον Μωάμεθ, τους περιμένουν άσχημες συνέπειες. Εκτός κι αν μετανοήσουν...

Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι πολεμούν τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του, και διαβιούν στη γη άσχημα, είναι να εκτελούνται ή να σταυρώνονται ή να κόβονται τα χέρια και τα πόδια αντίπλευρα, ή να εξορίζονται απ' αυτή τη γη. Αυτοί έχουν την ατίμωση, στον κόσμο αυτό, και τους περιμένει στον άλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός, εκτός απ' εκείνους που μετάνιωσαν, και προτού τους κατακρίνετε, μάθετε ότι ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεπεικής (και) Φιλεύσπλαχνος.

(Σούρα ελ-Μάιντε, 5: 33-34)

Η πίστη των χριστιανών στον τριαδικό Θεό, τους εξασφαλίζει σίγουρα ένα εισιτήριο για την Κόλαση...

Βλαστημούν βέβαια όποιοι λένε ότι: «Ο ΑΛΛΑΧ είν' ο Χριστός ο γιος της Μαριάμ». Ο Χριστός είπε: «Ω! Παιδιά του Ισραήλ! Λατρεύετε τον ΑΛΛΑΧ, τον Κύριό Μου και Κύριό σας». Και σίγουρα όποιος συνδυάζει άλλους θεούς με τον ΑΛΛΑΧ, τότε ο ΑΛΛΑΧ θα τους απαγορεύσει γι' αυτόν, τον Παράδεισο και σπίτι του θα είναι η Φωτιά. Κι εκεί δεν θα υπάρξει κανείς για να βοηθήσει τους

κακοποιούς.

(Σούρα ελ-Μάιντε, 5: 72)

Ο Αλλάχ προτρέπει τον Μωάμεθ σε πόλεμο εναντίον των απίστων...

Ω! Προφήτη! Παρότρυνε τους πιστούς στο πόλεμο. Αν υπάρχουν είκοσι από σας που υπομονετικά επιμένουν, θα νικήσουν διακόσιους, κι αν από σας είναι εκατό θα νικήσουν χίλιους απ' τους άπιστους, γιατί αυτοί είναι ένας λαός χωρίς κατανόηση.

(Σούρα ελ-Ενφάλ, 8: 65)

Σκοτώστε τους ειδωλολάτρες οπουδήποτε κι αν τους βρείτε...

Κι όταν οι απαγορευμένοι μήνες έχουν περάσει, τότε (πολεμάτε και) σκοτώνετε τους ειδωλολάτρες, οπουδήποτε κι αν τους βρείτε, και συλλάβετε τους και πολιορκείτε τους και στήστε τους παγίδες με κάθε (πολεμικό) στρατήγημα. Αν όμως μετανιώσουν και διατηρήσουν την τακτική προσευχή κι εφαρμόσουν (τακτική) ελεημοσύνη, τότε αφήστε τους ελεύθερους. Γιατί ο ΑΛΛΑΧ είναι Πολυεύσπλαχνος, Πολυεπειικής.

(Σούρα ελ-Τέβμπε, 9: 5)