

Δουλειά και γυναίκα

Μονάχος κι άνεργος στην ξενιτιά περιπλανιέμαι, αλήτης.
Έλληνας γεννήθηκα, με υποσχέσεις, με προίκα όμως καμμιά.
Αξιοκρατία αναζητούσα, τυραννία συναντούσα, το ίδιο κι εδώ.
Μαύρο πρόβατο κατέληξα, στις βουνοπλαγιές προβλέπω να βοσκώ.
Μόνη μου τώρα συντροφιά η ελεύθερη δίχως όνειρα σκέψη:
Όσο πιο προσγειωμένος στην πραγματικότητα είναι κανείς,
τόσο δεν θέλει να την αποχωριστεί.



Ιδού μια σκέψη μου...

Δύο από τα προσωπικά προβλήματα που με απασχολούν αυτή την περίοδο της ζωής μου είναι η αναζήτηση δουλειάς και μιας μακροπρόθεσμης συντροφιάς. Σκεπτόμενος το ένα, συχνά κατέληγα στο άλλο. Υπήρχε επομένως στο μυαλό μου μια λογική συσχέτιση μεταξύ των δύο προβλημάτων. Προσπαθώντας να την ανακαλύψω, η μια ομοιότητα ακολουθούσε την άλλη κι έτσι είπα να κάτσω να σκεφτώ πόσες ομοιότητες θα μπορούσα να βρω. Τα αποτελέσματα των συλλογισμών μου παραθέτω παρακάτω. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κι άλλες ομοιότητες ή κάποιοι να αμφισβητήσουν τις παρατιθέμενες ή να τις θεωρήσουν γραφικές. Απόλυτος δεν θέλω σε καμμιά περίπτωση να γίνω, μπορεί να κάνω λάθη. Επίσης, είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν κι αρκετές διαφορές. Όπως και να 'χει, τροφή για σχολιασμό, για γέλια και για κλάματα θα αποτελέσουν σίγουρα οι παρατηρήσεις μου.

Ποιές είναι λοιπόν οι ομοιότητες μεταξύ δουλειάς και γυναικών;

Και στα δύο κρίνεσαι βάσει προσόντων, και οι δύο ψάχνουν τον ιδανικό υποψήφιο χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τον βρουν κιόλας.

Για κάθε ελεύθερη θέση εργασίας υπάρχει πάντα πλεονάζων αριθμός υποψηφίων, το ίδιο ισχύει και για κάθε ελεύθερη γυναίκα. Ο αριθμός αυτός μειώνεται όταν η διαθέσιμη εργασία ή γυναίκα είναι «κακή κι υποτιμητική», αλλά δεν παύει να είναι πάλι μεγάλος.

Κάθε ραντεβού ταυτίζεται με επαγγελματική συνέντευξη: Κάθετι που λες και κάνεις μετράει, κρίνεσαι κάθε στιγμή χωρίς δικαίωμα έφεσης. Ισχύει δηλαδή ο εξευτελιστικός για την ανθρώπινη φύση κανόνας της πρώτης εντυπώσεως: «Δεν

μας αρέσεις; Να περάσει ο επόμενος από την μακριά λίστα». Επίσης, πρέπει να είσαι συνεπής στα επαγγελματικά και προσωπικά σου ραντεβού αλλιώς θα υποστείς κυρώσεις διαφόρων ειδών.

Και στα δύο συνήθως λες ψέματα για τις ικανότητες/χαρακτήρα σου ώστε να ανταποκριθείς στις προσδοκίες που εσύ νομίζεις ότι έχουν. Η ειλικρίνεια σπάνια είναι επιθυμητή, ποτέ δεν παραδέχεσαι ότι δεν ξέρεις τι κάνεις, το παν είναι να δείχνεις ότι έχεις αυτοπεποίθηση. Το φαίνεσθαι είναι αυτό που κυριαρχεί στην έτσι αυτοαποκαλεισθείσα «κοινωνία» μας.

Αν κάνεις περισσότερα από όσα χρειάζονται (θυσίες, υπερωρίες, γενναιοδωρίες) και οι δύο σε παιρνάνε για λοξό, για θύμα κι «αγαθό», οπότε περισσότερη εκμετάλλευση θα πρέπει να αναμένεται σε τέτοια περίπτωση.

Για την εύρεση δουλειάς και γυναίκας έχουν εμφανιστεί μεσίτες που αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα. Το τωρινό σύστημα διαλύει τις διαπροσωπικές σχέσεις και στη θέση τους δημιουργεί χρηματιστικές σχέσεις.

Η γνωριμία των συζύγων γίνεται κυρίως μέσω κοινών γνωστών ή κοινών δραστηριοτήτων (εκπαίδευση, εργασία, κοινωνικές εκδηλώσεις). Το ίδιο συμβαίνει και με την δουλειά: Μέσω γνωστών βρίσκεις δουλειά, πρέπει να έχεις τις διασυνδέσεις σου· οι ικανότητες και δυνατότητες είναι δευτερεύουσας σημασίας.

Η παραμονή στην ανεργία και στην αγαμία σε διαφθείρουν στον ίδιο βαθμό και σε καλλιεργούν την ίδια αίσθηση ανικανότητας και μειονεκτικότητας.

Η εξωτερική περιγραφή μιας θέσης εργασίας όπως και μιας γυναίκας, δεν αποτελεί πάντα εγγύηση ότι κι όταν την αποκτήσεις θα επαληθευτούν οι προσδοκίες σου.

Όσο και να θέλεις μια δουλειά και μια γυναίκα, αν δεν σε θέλουν κι αυτές τζάμπα βασανίζεσαι. Δεν αποκλείεται επίσης και το να σε τεστάρουν για να διαπιστώσουν το πόσο πιστός είσαι προς αυτές.

Μια δουλειά μπορείς να την χάσεις είτε λόγω ανικανότητας είτε λόγω «overqualification» (όταν έχεις προσόντα παραπάνω από όσα ζητούνται. Ισχύει σε μεγάλες επιχειρήσεις/οργανισμούς/δημόσιο όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος, υπάρχει ιεραρχική δομή όπου οι βλάκες κυριαρχούν· κανείς βλάκας δεν θέλει κάποιον έξυπνο δίπλα του που θα διασπάσει την καθεστική τάξη της κλίμακας

των). Το ίδιο συμβαίνει και με μια γυναίκα: Η τελειότητα είναι αβάσταχτη.

Αν δεν πάρεις την δουλειά (ή απολυθείς) ή αν σε παρατήσει μια γυναίκα, σπάνια θα λάβεις απάντηση στο ερώτημα «γιατί;».

Αν σε απολύσουν ή χωρίσεις, οι περισσότεροι θα θεωρήσουν ότι εσύ έφταιγες για την «αποτυχία» σου, ότι δεν ήσουν αρκετά «καλός».

Αν στο παρελθόν είχες εργαστεί σε πολλά μέρη ή είχες πολλές γυναίκες (άστατη ζωή), αυξάνεται η δυσκολία να βρεις καινούργια και καλή. Το να έχεις πολλές δουλειές και πολλές γυναίκες (πολυγαμία, όχι απλώς πολλές γκόμενες) θεωρείται ανεπιθύμητη κατάσταση από την κοινωνία.

Δεν πρέπει να έχεις πολλά πάρε-δώσε με τρίτες γυναίκες: Όταν εργάζεσαι πρέπει να κρατάς σε απόσταση τις ευαίσθητες συναδέλφισσές σου γιατί υπάρχει κίνδυνος να κατηγορηθείς για σεξουαλική παρενόχληση, ενώ όταν είσαι παντρεμένος πρέπει να είσαι μακριά από κάθε θηλυκό για λόγους ζήλιας.

Αν έχεις δουλειά είσαι θεός, αν έχεις γυναίκα επίσης. Αν όχι, πρέπει να φτύσεις αίμα και να ταπεινωθείς για να τις αποκτήσεις.

Η δουλειά και η γυναίκα είναι εξαρτήσεις, συνοδεύονται από απώλεια ελευθερίας, αρκετές φορές κι αξιοπρέπειας. Και με τα δύο γίνεσαι δούλος: Η δουλειά είναι δουλεία και με τη γυναίκα γίνεσαι μουνόδουλος.

Η δουλειά (εξ αιτίας της σωματικής κούρασης και του εργασιακού ωραρίου) και η γυναίκα (εξ αιτίας παραπόνων και ζήλιας) σε αποτρέπουν από το να κάνεις αυτά που πραγματικά θέλεις στον ελεύθερό σου χρόνο.

Τους συναδέλφους σου τους αντιμετωπίζεις όπως και τους φίλους και συγγενείς της γυναίκας σου: Είτε σου αρέσουν είτε όχι, πρέπει να τους υποστείς και να τους φερθείς καλά ώστε να μην έχεις προβλήματα.

Η σχέση σου με τη σύντροφό σου έχει εξελικτικά στάδια όπως και στη δουλειά σου (προαγωγές).

Αν δεν έχεις εργασιακή προϋπηρεσία δεν προσλαμβάνεσαι, αν δεν έχεις ερωτικό υπόβαθρο δεν βρίσκεις γυναίκα. Για να ξεκινήσεις χρειάζεται μίζα.

Αν βρεις μια καλή δουλειά δύσκολα παίρνεις το ρίσκο να αναζητήσεις μια πιο

ικανοποιητική, το ίδιο ισχύει και για μια γυναίκα. Αν αισθάνεσαι ότι γερνάς τότε συμβιβάζεσαι ακόμα περισσότερο.

Σχεδόν ποτέ δεν ξέρεις ποιο θα είναι το μέλλον σου στη δουλειά κι ούτε ξέρεις τα σχέδια του αφεντικού σου για σένα. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση σου: Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το μέλλον της και το τι σκέφτεται πραγματικά η γυναίκα σου για σένα.

Αν σηκώσεις κεφάλι και αρθρώσεις λόγο, υποστηρίξεις δηλαδή τον εαυτό σου, μπαίνεις στη μαύρη λίστα του αφεντικού σου ενώ η γυναίκα σου αρχίζει τη μουρμούρα και τα παράπονά της. Οι οσφυοκάμπτες και οι κόλακες πάντα είναι ταϊσμένοι και κρατούν τη γυναίκα τους στο σπίτι.

Θα μπορούσα να ανεφερθώ περισσότερο στη θέση της γυναίκας στο σημερινό πλουτοκρατικό σύστημα (η επιθυμία για σύζυγο επηρεάζει σημαντικά τα κίνητρα κάθε ατόμου στην αναζήτηση εργασίας, η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας άλλαξε ανισοβαρώς τα δεδομένα της ανεργίας, κ.ά.), αλλά θα ήταν καλύτερο να αφήσω μια τέτοια ανάλυση για κάποιο άλλο κείμενό μου.

Μάγκας