

# Μικρά και τριανταφυλλένια (2)

1. Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών του 2012: Η ΠΟΛΑΝ αύξησε δραματικά τα ποσοστά της. Αν κατέβαζε και τον Συμπιρίδη, μπορεί και να έπαιρνε αυτοδυναμία.



2. Αφού δεν ξεπρασίνισε και τώρα η Κρήτη, δεν πρόκειται να ξεπρασινίσει ποτέ. Ήταν πολλά τα λεφτά Μανούσο.

3. Δυστυχώς, η κάλπη απέκλεισε από το κυνοβούλειο, πολιτικούς ογκόλιθους, όπως τη Τζούλια Αλεξανδράτου, τη Βάνα Μπάρμπα και τον Φίλιππο Πετσάλνικο.

4. Ακούγεται πως ο Βαλλιανάτος θα καταγγείλει την ομοφοβία των Ελλήνων και την ρατσιστική τους ψήφο, που άφησε τη φωνή των ομοφυλοφίλων εκτός Βουλής.

5. Σουρεαλιστική εικόνα: Χρυσουγίτης, με μαλλιά, κοστούμι και γραβάτα στη Βουλή.

6. Ελληνικό παράδοξο: Κόμμα που δηλώνει πως δεν επιθυμεί να κυβερνήσει, πετυχαίνει αύξηση των ποσοστών του. Δηλαδή, αν δήλωνε το αντίθετο, τι θα γινόταν;

7. Ο Βενιζέλος, παρ' ότι, με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε συγγνώμη, επήρε τον πούλον παραμάσχαλα. Ας ελπίσουμε, ότι τώρα κατάλαβε πως η συγγνώμη δεν τρώγεται.

8. Και τώρα τι θ' απογίνουν οι λαθρομετανάστες χωρίς τον φον Χρυσοχοϊδή; Μόνο για τόσο λίγο θα κρατήσει τ' όνειρο;

9. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, λένε. Ας είναι καλά οι «δημοκρατικές» αλημείες, τύπου «μποναμάς 50 εδρών» και «βουλευτική ασυλία» που επινόησαν έγκριτοι κομματικοί συνταγματολόγοι, όπως ο Παυλόπουλος και ο Βενιζέλος. (Αν και πάλι κάπου σκαλώνει το πράγμα...).

- 10.** Τί εννοούν οι τρισμέγιστοι που μιλούν για «ισοδύναμα μέτρα»; Να μας τον βγάλουν απ' τον κώλο και να μας τον δώσουν στο στόμα; Ε ναι, αυτό δεν πονάει.
- 11.** Στη Νέα Δημοκρατία, αρχίσαν με το σύνθημα «αυτοδυναμία». Δεν τους έκατσε. Συνέχισαν με την «ανάπτυξη». Ούτε. Οπότε ο λαός αντέταξε το δικό του σύνθημα διά της ψήφου του: Πάρτε τ' αρχίδια μας και δρόμο.
- 12.** Αλέξη, τέρμα τα παιχνίδια. Ώρα να μπεις στον χορό και να μας δείξεις πόσο καλός είσαι στον πυρρίχειο. Γιατί απ' έξω απ' τον χορό...
- 13.** Η πολιτική εκδοχή της διαφήμισης «Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι» (Εγέρθητω!)...