

Παρεξηγημένη πνευματικότητα



Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όλοι σας γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη «πνευματικότητα». Κατ' ακρίβεια είμαι τόσο βέβαιος που απλά θα παραθέσω μια γενική ερμηνεία, έτσι για να σας φρεσκάρω την διαυγή υπόληψη των πολύτιμων αξιών σας. Πνευματικότητα. λοιπόν, είναι η απόλυτη ή άυλη πραγματικότητα, ένα εσωτερικό μονοπάτι, το οποίο επιτρέπει στο άτομο να ανακαλύψει την υπόσταση της ύπαρξής του, τις βαθύτερες αξίες και

το νόημα για το οποίο ζει.

Ο πρώιμος άνθρωπος κατέβηκε από τα δέντρα πριν μερικά εκατομμύρια χρόνια. Με το που κατέβηκε προσπαθούσε πάντα να επιβιώσει μέσα από ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που ήταν κάθε άλλο παρά φιλικό. Προικισμένος με τον ξεχωριστό διογκωμένο εμπρόσθιο λοβό, πάντοτε πείσμων να υπερτερήσει των υπολοίπων φτωχών χαρακτηριστικών του, όπως η άθλια όραση και η μηδενική όσφρηση σε σχέση με τα άλλα ζώα. Επενδύοντας λοιπόν στην εγκεφαλική του διάπλαση έσπαζε καρύδες, έκανε εργαλεία και όταν έβλεπε κάτι που δεν μπορούσε να το εξηγήσει ή ήταν πάνω από την κατανόησή του, απλά του έδινε την ερμηνεία «θεός» και στην ελεύθερη του ώρα συλλογιζόταν μέσα από βαθιά κατάνυξη για τα μυστήρια τα οποία σκέπαζαν την σκληρή του πραγματικότητα. Αυτός ήταν ο πρώτος πνευματικός άνθρωπος. Μεταγενέστερα, αυτοί που μπορούσαν να αρθρώσουν δυο λέξεις παραπάνω από τους άλλους, αποκόμισαν και κάποιο ανώτερο πνευματικό αξίωμα και μαζί με τον πολυτάλαντο κυνηγό/αρχηγό της παρέας δημιούργησαν την πρώτη κοινωνία. Όσο ο πνευματικός μιλούσε με λόγια του αέρα μέσα από την άγνοιά του, ο κυνηγός και οι άλλοι προσπαθούσαν να κάνουν εργαλεία όπως τόξα, τροχούς που βοηθούσαν στην κατανόηση του περιβάλλοντός τους, αλλά και στην επιβίωση. Λίγο πολύ, αυτό συμβαίνει και σήμερα.

Οι πνευματικοί υπάρχουν και ζούνε σαν βδέλλες σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολλές φορές θα τους δείτε να λιάζονται πάνω σε μια πέτρα, άλλοτε να κρατούν βασιλικά σκήπτρα, αλλά γενικά ποτέ δεν είναι παραγωγικοί στο σύνολο, παρά μόνο για να

χαϊδεύουν τα αδαή αφτιά των ανθρώπων και να τους προσφέρουν κάποια ικανοποίηση που δήθεν θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν την φύση τους. Η ειρωνεία είναι, ότι αυτά τα άτομα δεν είναι πνευματικοί αλλά χαραμοφάηδες τσαρλατάνοι που βαριούνται να κάνουν κάτι και κοροϊδεύουν τον κόσμο, με λόγια για δήθεν ύπαρξη ενός ανώτερου νοήματος, πνεύματος, σκοπού ή ότι άλλης βλακείας φανταστείτε. Αυτοί δεν προσφέρουν κάτι καλό στην κοινωνία. Αντιθέτως εισπράττουν δισεκατομμύρια σε λεφτά, έχουν πολιτική δύναμη και γεμίζουν τα αφτιά του κάθε ανθρώπου με κάθε λογής ψέμα. Φυσικά φροντίζουν τις υπηρεσίες τους να τις ανταμείβονται χωρίς να το παίρνετε είδηση. Ονομάζονται εκκλησίες, Βίβλοι, Βούδες, Κοράνια, οι μύθοι του Ηρακλή ή οι βίοι των αγίων. Το παζάρι είναι γεμάτο και φροντίζει αν δεν πάρετε από το ένα θα πάρετε από το άλλο.

Έτσι, για αυτούς που δεν παίρνετε από υπονοούμενα και θα πείτε «Εγώ δεν πιστεύω αυτά που λένε οι παπάδες, αλλά πιστεύω σε μια ανώτερη δύναμη/υπόσταση», εσείς φροντίζετε να πάρετε βιβλία από άλλους τσαρλατάνους που απλά κάνουν τον φανταστικό σας φίλο λιγότερο «δογματικό» και πολύ πιο «ποιητικό». Ένα παράδειγμα που έκανε «μπαμ» στην εγωιστική ηλιθιότητα του ανθρώπου είναι το βιβλίο «Το μυστικό», που με λίγα λόγια περιγράφει πως το σύμπαν των δισεκατομμυρίων γαλαξιών με τα τρισεκατομμύρια αστέρια, συνωμοτεί απλά για να αποκτήσετε την δουλειά των ονείρων σας, ενώ 16.000 παιδιά πεθαίνουν καθημερινά από την πείνα και 75% του πλανήτη δεν έχει επί καθημερινής βάσεως στέγη, φαί και νερό. Το «μυστικό» είναι ότι όταν θέλεις κάτι, όλα γυρίζουν γύρω από εσένα για να το αποκτήσεις. Ο άθλιος συγγραφέας όμως, ξεχνά ότι τα άτομα που μπορούν να αγοράσουν το βιβλίο του και που βρίσκουν σημασία μέσα από αυτό (και έχουν στοιχειώδη εκπαίδευση), είναι λιγότερο από το 5% του πλανήτη. Δηλαδή το «μυστικό» δουλεύει όταν είσαι ένας εγωκεντρικός βλάκας, με πλήρη κοσμική άγνοια και απεριόριστη δόση φαντασιοπληξίας και ετσιθελισμού. Και μετά οι άλλοι με την Βίβλο στο χέρι σου λένε: «Τα πάντα εν σοφία εποίησε». Αμφιβάλλω και για τους μεν, αλλά και για τους δε, με τέτοια εγωκεντρική αθλιότητα που κουβαλάνε.

Θα μου πείτε ότι είμαι αφελής, αποκρουστικός και μηδενιστής, και ότι η πνευματικότητα χρειάζεται στην ζωή του ανθρώπου ό,τι και αν είναι αυτό. Να το πάρει το ποτάμι. Θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά μόνο όταν ξυπνήσετε από την πάχνη σας και κατανοήσετε τι εστί πνευματικότητα και τι εστί «οκνηρική φαντασιοπληκτική απάθεια». Πνευματικοί υπάρχουν. Είναι παντού. Αλλά δεν είναι αυτοί που νομίζετε. Κατ' ακρίβειαν, τόσο τους υποτιμάτε, που τους βρίσκετε

κρύους και εντελώς αντίθετους από τον άξονα της «πνευματικότητας». Οι αληθινοί πνευματικοί είναι αυτοί που έκαναν τον τροχό και ταξίδεψαν από την μια άκρη της χώρας μέχρι την άλλη, αυτοί που κατασκεύασαν ένα καράβι, ένα σχοινί, ένα κουπί και ανακάλυψαν ηπείρους. Αληθινός πνευματικός είναι ο επιστήμονας, που μια μέρα ονειρεύτηκε να επικοινωνήσει με έναν άλλο άνθρωπο στην άλλη άκρη του κόσμου και αντί να κάθεται πάνω σε μια πέτρα και να μασουλά μανιτάρια και να προσπαθεί να πιστέψει στις φαντασιώσεις του ή να κάθεται σε μια εκκλησία και να μαζεύει «μίζες φόβου και άγνοιας», έστρωσε το κωλαράκι του, σκέφτηκε, και κατασκεύασε έναν υπολογιστή με μια οθόνη και ένα μικρόφωνο για να τα κάνει όλα αυτά πραγματικότητα. Ποιο απλά: Έχουμε δύο άτομα. Και οι δύο φαντάζονται δύο πιθανότητες. Ο ένας κάθεται και κωλοβαρά και προσπαθεί να πείσει τους άλλους πως να κλείσουν τα μάτια για να έχουν την ίδια φαντασιοπληξία. Ο άλλος παίρνει σφυρί και κατσαβίδι και αρχίζει να το χτίζει και να το κάνει πραγματικότητα. Ποιος είναι ο μαλάκας της υπόθεσης; Ποιος κάνει τις φαντασιώσεις πραγματικότητα και ποιος απλά τις υπαινίσσεται επειδή βαριέται και απλά θέλει σημασία ή και συντροφιά στην τρέλα του;

Ακούμε για τον Α γκουρού και τον Β γκουρού που έχει ικανότητες τηλεπάθειας, αστρικό σώμα, ψυχική επικοινωνία, συνταγές με το πως να γίνετε «ένα με το σύμπαν», να ταξιδέψετε στα αστέρια μέσω του μυαλού και ό,τι άλλη μαλακία μπορεί να χωρέσει ο νους σας, απλά για να σας χαϊδεύουν την άγνοια και την φαντασίωσή σας. Αυτές οι ασυναρτησίες καταρρίφθηκαν από την επιστήμη εδώ και δεκαετίες, αλλά εξακολουθούν αυτού του είδους τα βιβλία να είναι σε τετραπλάσιο αριθμό από τα επιστημονικά στις βιβλιοθήκες! Δεν είναι βλάκες οι εκδότες, αλλά άθλιοι και οκνηροί οι αναγνώστες που διαλέγουν να διαβάσουν ένα βιβλίο που μοναχά αυνανίζει την φαντασία και την άγνοια τους! Θέλετε να πάτε στα αστέρια; Οι επιστήμονες μας έβαλαν μάτια στο σύμπαν. Ονομάζετε «Τηλεσκόπιο Χάρμπορ». Θέλετε να γίνεται «ένα» με όλο τον κόσμο; Ονομάζεται «Διαδίκτυο» και είναι μέσα σε κάθε σπίτι και κάθε γωνιά του δρόμου. Θέλετε ψυχική επικοινωνία; Σταματήστε να βάζετε νίτρο στις αδαείς φαντασιώσεις σας, που μόνο ονειροπόληση σας προσφέρουν και ανοίξτε ένα επιστημονικό βιβλίο για να μάθετε ποιο είσαστε βιολογικά και ψυχολογικά. Όταν ο κάθε άνθρωπος καθίσει με όρεξη να διαβάσει επιστήμη και τεχνολογία θα καταρτιστεί πνευματικά όσο ποτέ, πέρα από κάθε οκνηρή παπαδιά, πέρα από κάθε τσαρλατάνο γκουρού. Ναι, είναι εντελώς άχρηστοι αυτοί. Δεν βρίσκω απολύτως καμιά διαφορά σε έναν «πνευματικό» και μια κουτουλιά πάνω στον τοίχο που θα μου δώσει μια «βαθύτερη» ζαλάδα.

Ζούμε σε μια εποχή όπου η αληθινή πνευματικότητα είναι παντού, όσο ποτέ, μέσα από την τεχνολογία και την επιστήμη, αλλά ο κόσμος ακόμη αναζητάει τον εγωισμό του μέσα από την άγνοια και την στραβομάρα του. Αν είναι δυνατόν...

Οι βιβλιοθήκες είναι γεμάτες. Η μόνη δικαιολογία στον 21ο αιώνα να πιστεύει ο άνθρωπος σε πνεύματα, ψυχές, άυλες δυνάμεις και κουροφέξαλα είναι η άγνοια, η οκνηρία και η αδυναμία του να καθίσει με όρεξη να μάθει δυο πράγματα παραπάνω. Σταματήστε επιτέλους την ιδεολογικά ευνουχιστική ποίηση, που δεν θέλει ούτε μυαλό ούτε κριτική σκέψη για να δουλέψει, αλλά μόνο βαρεμάρα, απαθή εγωισμό και μεγάλες δόσεις ονειροπόλησης και φαντασιοπληξίας. Στο κάτω κάτω, πρώτα καθίστε να μάθετε στοιχειώδη επιστήμη όπως Εξέλιξη, Βιολογία και Ψυχολογία και μετά βλέπετε που να κτίσετε τις θεότητες και τα πνεύματα σας. Το να χτίζουμε θεότητες και δυνάμεις και αστρικά σώματα χωρίς κατανόηση των επιστημών, είναι σαν ένα μωρό που χτίζει την κοσμοθεωρία του με υπόληψη του Άγιο Βασίλη ως κεντρικό σημείο.

Άρα, μην αναρωτιέστε τι πάει στραβά στην κοινωνία και βλέπετε τους παπάδες με τα δισεκατομμύρια και τις καταχρήσεις τους. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί είναι επιχειρηματίες όπως ο κάθε επιχειρηματίας που απλά θέλει κέρδος. Οι ηλίθιοι, εσείς είστε που στέλνετε τα παιδιά σας σε κατηχητικά, να κάνουν θρησκευτικά στα σχολεία και να μολύνουν το μυαλό τους όπως ακριβώς κάνατε και εσείς. Ναι, σαν κοροϊδεύουν εδώ και 2.000 χρόνια, με μόνο τους όπλο της άγνοιά σας. Δώστε στο παιδί σας ένα βιβλίο επιστήμης και αφήστε το όταν ενηλικιωθεί να διαλέξει από μόνο του, αν θέλει να έχει έναν ή δέκα φανταστικούς φίλους. Με το να το βουτάτε με την βία μέσα σε μια κολυμβήθρα άγνοιας, γιατί η πίστη σας είναι κληρονομική, το καταδικάζετε στο σκοτάδι πριν καν ανοίξει τα μάτια του.