

# Μητροπολίτης Κονίτσης, Ανδρέας: «Δεν μπορεί ο βουλευτής να παίρνει μισθό 6.000 ευρώ κι ο μεροκαματιάρης ψίχουλα»



*«Βλέπουμε και ζοῦμε τὴν ἀγαπημένη μας Πατρίδα, τὴν Ἑλλάδα, νὰ ἔχη καταντήσει ὁ φτωχὸς συγγενὴς τῆς Εὐρώπης, ἡ ὁποία, “χωρὶς περίσκεψη, χωρὶς αἰδῶ”, ταπεινώνει συνεχῶς τὸν Ἑλληνικὸ Λαό, τὸν ὁποῖο ἓνα μέρος τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ὠδήγησε στὰ ὅρια τῆς φτώχειας καὶ τῆς κοινωνικῆς συμφορᾶς. Ἀλλὰ ἐνῶ ὁ Λαός μας ζῆ αὐτὲς τὶς τραγικὲς καταστάσεις, πὸ μὲχρις ἐνὸς σημείου θυμίζουσι τὴν φοβερὴν γερμανικὴν κατοχὴ*

*(1941-1944), κάποιοι ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τοῦ Τόπου (Βουλευτὲς, Ὑπουργοὶ καὶ ἄλλοι παρατρεχάμενοι) ἀπολαμβάνουσι μισθοὺς ἡγεμονικοὺς “εὐφραϊνόμενοι καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς”, κατὰ τὴν εὐαγγελικὴν ἔκφραση, καὶ δείχνουσι νὰ μὴ τοὺς πολυνοιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι ὅπου ἐμφανίζονται γίνονται ἀντικείμενα τῆς ἐντονης λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας. Πάντως, πιστεύουμε ὅτι θὰ ἦταν καλὸ καὶ ὠφέλιμο νὰ σκύψουσι στὶς σελίδες τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασεως καὶ νὰ μιμηθοῦσι τοὺς σεμνοὺς ἐκείνους ἥρωες, πὸ τὰ ἔδωσαν ὅλα γιὰ τὴν Πατρίδα καὶ πολλοί - ὅπως εἶπαμε - πέθαναν στὴν “ψάθα”. Νὰ μιμηθοῦσι, πρὸ παντός, τὸν γενναῖο καὶ σεμνὸ Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια. Καὶ νὰ ἀναλογισθοῦσι τὴν εὐθύνη τους γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα τῆς Χώρας, ὥστε νὰ σέβωνται τὸν μόχθο καὶ τὸν ἰδρῶτα τοῦ Λαοῦ μας. Γιατὶ δὲν μπορεί ἓνας Βουλευτὴς, γιὰ παράδειγμα, νὰ παίρνη μηνιαῖο μισθὸ 6.000 ΕΥΡΩ, μὲ πλῆθος “ἀβάντες”, κι’ ἓνας μεροκαματιάρης, ἓνας πολύτεκνος, ἓνας συνταξιούχος νὰ ὑποχρεῶνεται νὰ ζῆ μὲ “ψίχουλα” καὶ νὰ εἶναι τὸ εὐκόλο θῦμα στὴν φορομπηχτικὴ μανία τῆς Πολιτείας».*

(Ολόκληρη ἡ παπαρολογία, ἐδῶ)

## Σχόλια:

1. Συμφωνοῦμε δέσποτα. Εἶναι ἀπαράδεκτο οἱ βο(υ)λευτὲς νὰ ἀμοίβονται

ηγεμονικά, και μάλιστα από κείνους, τους οποίους καταδικάζουν σε μαρασμό. Μένει να συμφωνήσουμε στο ότι, το ίδιο απαράδεκτο, ή κι ακόμη περισσότερο, είναι ν' αμοίβονται και οι κρατικοδίαιτοι παπάδες απ' τους ίδιους, οι οποίοι θρέφουν και τους κοπρίτες πολιτικούς.

2. Εάν σκύψετε στις σελίδες της Επανάστασης, μάλλον δεν θα νιώσετε και πολύ άνετα, με την «σεμνότητα» του ιερατείου. Γιατί, μπορεί ο Καποδίστριας να ήταν σεμνός, το παπαδαριό όμως, όχι. Τους αφορισμούς, που εκδόθηκαν, δεν τους λείει κάποιος...«σεμνούς» και «πατριωτικούς».

3. Είναι ν' απορεί κανείς, που μέμφεστε την «φορομνηχτική μανία της Πολιτείας», όταν αυτή την μανία, την νιώθουν όλοι στο πετσί τους, πριν της Εκκλησίας. Μήπως παίζετε με τον πόνο και την δυστυχία των «μεροκαματιάρηδων, των πολύτεκνων και των συνταξιούχων», «σεβασμιότατε»; Μήπως;...