

Η Ελληνική Αστυνομία ανησυχεί...

✘ Η Ελληνική Αστυνομία ανησυχεί...

Όχι όμως για την ασύστολη εγκληματικότητα, όπως ίσως κάποιος θα περίμενε, αλλά για την επιστροφή της...«ειδωλολατρίας».

Μάλιστα... Αφού η Αστυνομία έλυσε όλα τ' άλλα προβλήματα, σκέφτηκε να ασχοληθεί και με το «ακανθώδες» ζήτημα της ελληνικής θρησκείας.

Στο τριμηνιαίο περιοδικό της Ελληνικής Αστυνομίας (τεύχος 32, 2007), σημειώνεται η ανησυχία για το ρεύμα που είναι «φανατικά ελληνικό» και εμμένει στην ονοματοδοσία των παιδιών με «ακραιφνώς αρχαιοελληνικά ονόματα» και εκφράζεται ο προβληματισμός για την επιστροφή των «αρχαιοελληνικών ιδεών» μέσω τηλεοπτικών σειρών, όπως η...«Ζίνα»(!) και ο...«Ηρακλής»(!) ...



Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ

❖ ά μπορούσατε ποτέ νά σκεφτείτε ότι θά υπήρχε καιρός πού θά επιστρέφαμε στό Δωδεκάθεο του Όλύμπου και τήν αρχαία ειδωλολατρία; Και αυτό σέ μία εποχή όπου θριαμβεύει ο όρθολογισμός, ή τεχνολογική πρόοδος και ή άδιαφορία γιά τή θρησκεία γενικότερα και υποτίθεται ότι οί δεισιδαιμονίες του παρελθόντος έχουν πάψει νά θεωρούνται στοιχεία τής πολιτισμένης ζωής μας. Κι όμως, ή ειδωλολατρία ξανάρχεται μέσα σέ ένα νεοπαγανιστικό πνεύμα, τό όποιο έντάσσεται στόν νεοσυγκρητισμό και τό ρεύμα τής Νέας Έποχής (New Age), ή όποία άπλώνει τά πλοκάμια της από τίτλους και ιδεολογίες πολιτικών κομμάτων, μέχρι και σέ μαζικά σύμβολα, όπως είναι τά διάφορα «μαγικά» φυλαχτά, πού φοράνε τά περισσότερα παιδιά σήμερα!



Σέ τί συνίσταται αυτή ή επιστροφή τής ειδωλολατρίας; Κυρίως σέ δύο ρεύματα. Τό ένα ρεύμα είναι άκρως άντιχριστιανικό και φανατικά έλληνικό, έχει τόχαρακτήρα επιστροφής στην ειδωλολατρική θρησκεία, στή συστηματική άρχαιολατρία, πού φτάνει από τήν τέλεση γάμων στις πλαγιές του Όλύμπου ως και τήν όνοματοδοσία των παιδιών μέ άκραιφνώς άρχαιοελληνικά όνόματα, αλλά και μέ τήν επαναφορά στό προσκήνιο μύθων τής αρχαίας Έλληνικής Μυθολογίας, όπως γίνεται κατά κόρον μέ διάφορες τηλεοπτικές σειρές («Ζίνα», «Ηρακλής», κ.τ.λ.), ένταγμένες στό πλαίσια τής εκ νέου μυθοποίησης του αρχαίου κόσμου και τής επαναφοράς στό προσκήνιο των θεών μέ τίς άνθρωπινες ιδιότητες. Βέβαια, αυτές οί σειρές διαστρέφουν έμπορικά τήν μυθολογία των αρχαίων, ώστόσο, βοηθούν στην επικράτηση ενός κλίματος επιστροφής και άνοχής των αρχαιοελληνικών ιδεών!

Άλλες θέσεις αυτού του ρεύματος είναι ή πλήρης άπόρριψη του χριστιανισμού, ό όποιος θεωρείται ή καταστροφή του έλληνισμού (όπως μπορούμε νά δούμε στό βιβλία του Ρόμπερτ Γκρέηβς και του Γκόρ Βιντάλ), ή επαναφορά στό προσκήνιο του Ίουλιανού του Παραβάτη ως παραδείγματος αντίστασης στην χριστιανική λαίλαπα, και ή διάνθιση μέ άρκετές δόσεις «πυθαγορισμού», «όρφισμού», «δελφισμού», αλλά κυρίως έλληνολατρίας, ή όποία φθάνει στό όρια του ολοκληρωτισμού και του μίσους προς ό,τι χριστιανικό.

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Από τό περ. «Μεταμόρφωσις» τής Γ. Μ. Σάμου και Ίκαρίας

Θα προσέξατε πιθανώς, ότι το κείμενο υπογράφει ο «πατήρ» Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Ποιός είναι όμως ο εν λόγω παπάς (με το...αρχαιοελληνικό όνομα!) που...ανησυχεί;

Διαβάζουμε λοιπόν σ' ένα σύντομο βιογραφικό του:

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός γεννήθηκε στην Ερμούπολη Κυκλάδων το 1971. Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στη Λάρισα. Το 1992 πήρε το πτυχίο της Φιλολογίας (κατεύθυνση κλασσικής φιλολογίας) και το 1998 το πτυχίο της Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τον Οκτώβριο του 2001 απέκτησε **Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)**



από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι διδάκτωρ του ιδίου Τμήματος. Τον Δεκέμβριο του 1995 χειροτονήθηκε διάκονος και το Σεπτέμβριο του 1996 Πρεσβύτερος, ενώ έλαβε και το οφίκκιο του Οικονόμου την 1.1.1998 από τον τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο. Στις 18.4.1999 έλαβε το οφίκκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον νυν Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο. Από τις 31 Μαΐου 2003 μετετέθη στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας. Διακόνησε στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος ως υπεύθυνος Νεότητας, Εκπρόσωπος Τύπου, υπεύθυνος του Κλάδου εκδόσεων και των μηνιαίων εντύπων "Πληροφόρηση" και "Ψηφίδες", υπεύθυνος για την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως στο ίντερνετ, καθώς και του τομέα κατασκηνώσεων. Διετέλεσε Πρόεδρος του Παραρτήματος Ν. Μαγνησίας της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων την διετία 2001-2003, καθώς και Αντιπρόεδρος της Νεανικής Οργάνωσης "Σύνδεσμος Ελλάδος". Υπήρξε εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια καθώς και σε συνέδρια που αφορούν κυρίως στο νεανικό έργο της Εκκλησίας. Αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και σε εκκλησιαστικά έντυπα. Από το 2002 διορίσθηκε μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ως Εκπαιδευτικός Θεολόγος στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και υπηρέτησε στο 1ο Γυμνάσιο Γυθείου, ενώ εδώ και 5 χρονιά έχει οργανική θέση στο 7ο Γυμνάσιο Κερκύρας. Στην Ιερά Μητρόπολη Κερκύρας υπηρετεί ως Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος και υπεύθυνος Νεότητας. Έχει την ευθύνη της έκδοσης της εφημερίδας "Κερκυραϊκή Αλήθεια" και του νεανικού περιοδικού "Βήματα". Είναι υπεύθυνος του τομέα κατασκηνώσεων και του κύκλου

*συναντήσεων για φοιτητές και νέους επιστήμονες της Ιεράς Μητροπόλεως.
Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών.*

«Διδάκτωρ» με «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) από το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας». Μα δεν σας ακούγεται κάπως σαν να πρόκειται για...πυρηνικό επιστήμονα; Κι όμως, σε απλά ελληνικά, το αντικείμενο του «επιστήμονος» ιερέα, είναι να παραμυθιάζει τον αφελή και ενίοτε αμόρφωτο κοσμάκη, ιδίως δε τα Ελληνόπουλα μέσα στα σχολεία όπου τα «διδάσκει» για τους...αρχαίους ημών...Εβραίους «πατέρες» και το «μιαρό» αρχαιοελληνικό παρελθόν...

(Το περιοδικό εστάλη από: Επιχείριση «Δαίμονας»)