

Οι ανέραστοι παπάδες διδάσκουν: «Το γαμήσι είναι αμαρτία»

«Είναι μερικοί γονείς που λένε: “Άσε το παιδί, γυναίκα, να πάει στις γυναίκες να μάθει. Γιατί άμα δεν μάθει, θα μας βγει...άρρωστο”. Λάθος! Γιατί, μπορεί να μην του δώσεις φαγητό να φάει και να πεθάνει, αλλά άμα του δώσεις “σάρκα” να φάει, μπορεί να πεθάνει...στιγμιαίως! Το ‘χασες το παιδί σου!... Σας είπα ότι και μέσα στον γάμο πρέπει να συγκρατεί κανείς τον εαυτόν του. Να μην αποδέχεται αυτή την αχαλίνωτη ηδονή... Είναι πολύ σημαντικό να μην λατρεύουμε τους συζύγους μας. Βλέπω πολλές φορές στα στέφανα των κηδειών, όταν πεθαίνει ο ένας, λέει “Στον λατρευτό μου σύζυγο”, ή “στην λατρευτή μου σύζυγο”... Η λατρεία ανήκει μόνο στον Θεό!... Θα σας πω από τον πατέρα Παΐσιο, τι γίνεται κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, για όσους είναι νέοι και νέες. “Όταν μείνει έγκυος η γυναίκα”, λέει ο γέροντας, “τότε το άριστο είναι να σταματήσουν τις επαφές αμέσως”. Ο γέροντας ήταν ασκητής αδελφοί μου. Δεν ήταν ούτε γυναικολόγος, ούτε μαιευτήρας κι όμως ήξερε καλύτερα απ’ τους μεγάλους γιατρούς, να λέει σωστά πράγματα. “Από τον έκτο μήνα και μετά πρέπει να σταματήσουν τις επαφές, γιατί εκτός από τον κίνδυνο, να πάθει ζημιά το παιδί -αποβολή-, γίνεται και πνευματική ζημιά... Το έμβρυο, αναγκαστικά συμμετέχει κι αυτό στην ηδονή που νιώθει η μάνα, από την κοιλιά ακόμη, κι αποκτά το παιδί, το πάθος από κείνη τη σχέση, που κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, έχει ο άνδρας με τη γυναίκα”... Πήγε κάποιος και είπε στον γέροντα: “Πες μας γέροντα, πως να διαπαιδαγωγήσουμε το παιδί μας;”. Είπε, “Πόσο χρονών είναι;” και είπε “Είναι ενός μηνός”. Και λέει ο γέροντας: “Α! Αργήσατε! Δεν μπορώ να σας πω τίποτα! Έπρεπε πριν, να τα πούμε, όταν ήταν μέσα στην κοιλιά”... Πολλά ανδρόγυνα, που έρχονται να παντρευτούν στην εκκλησία, δεν έχουν πνευματικό, πολλές φορές, γι’ αυτό και μετά από 2-3 χρόνια αρχίζουν τα προβλήματα κι έρχονται τα διαζύγια. Εάν υπήρχε πνευματικός, δεν θα υπήρχε διαζύγιο!...».

Ακόμη κι αν παραβλέψει κάποιος την σύνθεση του ακροατηρίου, δεν μπορεί να μην αναρωτηθεί: Μα είναι δυνατόν, οι παπάδες να γεμίζουν το ακατοίκητο μυαλό του χριστεπώννου πληρώματος με τέτοια σκουπίδια και σκατά, στον 21ο αιώνα; Απ’

ότι φαίνεται όμως είναι, και πιθανώς να υπάρχουν και αρκετοί που τους παίρνουν και στα σοβαρά...