

Όταν οι τιτανοτεράστιες μπούρδες τού Ιησού, βαπτίζονται «διδασκαλία»...



Ερώτηση: Πώς θα σας φαινόταν αν μαθαίνατε ότι ο δάσκαλος των παιδιών σας διαμορφώνει το μάθημά του κατά τέτοιον τρόπο ώστε κάποιοι μαθητές να...μην καταλαβαίνουν μία; Πώς θα αντιδρούσατε αν με τα ίδια σας τ' αυτιά τον ακούγατε να ομολογεί ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιεί, έχουν απώτερο σκοπό την...εξάλειψη και της τελευταίας πιθανότητας οι...κουμπούρες να γίνουν μέτριοι, οι μέτριοι καλοί και

οι καλοί άριστοι; Φαντάζομαι, στους περισσότερους από σας και μόνο στη σκέψη ότι θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει ένας τόσο διεστραμμένος δάσκαλος, θα σηκώθηκε η τρίχα! Ε κι όμως, αγαπητοί μου φίλοι, ένας τέτοιος δάσκαλος - σύμφωνα πάντα με την ίδια την Αγία Γραφή- ήταν ο Διδάσκαλος των Διδασκάλων...Ιησούς!!

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το «Κατά Μάρκον» (4: 10-12), όταν κάποτε ρώτησαν τον Χριστό γιατί δίδασκε με παραβολές, αυτός έδωσε αυτολεξεί την εξής...θεϊκή απάντηση: *«Σ' εσάς δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσετε τα μυστήρια τής βασιλείας του Θεού· σ' εκείνους δε έξω όλα δίνονται με παραβολές ώστε οι βλέποντες να βλέπουν αλλά να μην αναγνωρίζουν, και οι ακούντες ν' ακούν, αλλά να μην αντιλαμβάνονται, μην τυχόν και μετανοήσουν και τους συγχωρεθούν τα αμαρτήματά τους».*

Επαναλαμβάνω τα επίμαχα σημεία μην τυχόν και δεν διάβασα καλά: «ώστε [...] ΝΑ ΜΗΝ αναγνωρίζουν [...] και ΝΑ ΜΗΝ αντιλαμβάνονται, ΜΗΝ ΤΥΧΟΝ ΚΑΙ μετανοήσουν και τους συγχωρεθούν τα αμαρτήματά τους».

Λοιπόν; Πραγματικά απίθανες ατάκες, δεν συμφωνείτε; Μιλάμε δηλαδή για σεμινάριο διδασκαλίας! Τύφλα να 'χουν οι καθηγητάδες στα πανεπιστήμια με τα μάστερ και τα διδακτορικά τους. Κουραφέξαλα! Την Αγία Γραφή έπρεπε να μελετάνε κι όχι τον κάθε άσχετο που το παίζει...ειδήμων στη διδακτική και στην ψυχολογία τής μάθησης!...

Γιατί όμως ένας δάσκαλος (Ιησούς) να διδάσκει επίτηδες με πολύπλοκο τρόπο (παραβολές) με στόχο κάποιοι μαθητές του -πιθανότατα οι περισσότεροι- παρ' ότι παρακολουθούν το μάθημα, να μην καταλαβαίνουν τίποτα, στερούμενοι έτσι τις όποιες θεωρητικές ελπίδες θα είχαν («μην τυχόν και») να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις («μετανοήσουν») και να πετύχουν («συγχωρεθούν»); Γρίφος για δυνατούς λύτες...

Πηγή: anazitiseis-hh.blogspot.com

Προσφορά: Με την ανάγνωση μιας μπουρδας, άλλη μία δώρο...

«Όποιος αγαπάει την ψυχή του, θα τη χάσει· και όποιος μισεί την ψυχή του σε τούτο τον κόσμο, θα τη φυλάξει σε αιώνια ζωή» (Κατά Ιωάννην, 12: 25).

[Βλέπε επίσης: Αποφθέγματα τής αήττητης χριστιανικής βλακείας: «Εάν πεθάνεις πριν πεθάνεις...».]