

Θεωρία συνωμοσίας: Πάτησε πράγματι ο άνθρωπος στην Σελήνη, ή πρόκειται για την μεγαλύτερη απάτη τού 20ού αιώνα;



«Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο· ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα».

Νιλ Άρμστρονγκ

Με αυτά τα λόγια καταγράφηκε η πρώτη επίσκεψη τού ανθρώπου στη Σελήνη, το 1969, όταν οι αστροναύτες Νιλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν με το διαστημικό σκάφος «Απόλλων 11» (Apollo 11) ταξίδεψαν στο Φεγγάρι και πάτησαν στο έδαφός του.

Ωστόσο, την προσελήνωση τού ανθρώπου, κάποιοι την αντιμετώπισαν με αρκετή δυσπιστία, ή την αμφισβήτησαν ευθέως.

Υποστηρίζεται, πως στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ στην επιφάνεια τής Σελήνης, αλλά οι εικόνες που έκαναν τον γύρω τού κόσμου, προέρχονται από γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν σε...κινηματογραφικά στούντιο και στην έρημο τής Νεβάδα, όπου βρίσκεται η στρατιωτική βάση, πιο γνωστή ως «Περιοχή 51» (Area 51), όπου οι Αμερικανοί πραγματοποιούν τα πειράματά τους και είναι μια περιοχή με αυστηρή απαγόρευση προσέγγισης.

Κάποια από τα δεδομένα που επικαλούνται οι αμφισβητίες είναι τα εξής:

- Η αμερικανική σημαία εμφανίζεται να κυματίζει, ενώ είναι γνωστό πως στην Σελήνη δεν υπάρχει ατμόσφαιρα.
- Στις εικόνες δεν εμφανίζονται άστρα.
- Στο σημείο προσγείωσης της σεληνακάτου, δεν υπάρχει κρατήρας.

Γιατί όμως οι Αμερικανοί να επινοήσουν ένα τέτοιο ψεύδος;

Η πιο λογική απάντηση που δίνεται, είναι εξαιτίας τού ανταγωνισμού -κι εν μέσω τού ψυχροπολεμικού κλίματος- για την πρωτιά τής κατάκτησης τού διαστήματος που έδιναν με τούς Σοβιετικούς, οι οποίοι λίγα χρόνια πριν, το 1961, είχαν καταφέρει να στείλουν τον πρώτο άνθρωπο στο διάστημα, τον Γιούρι Γκαγκάριν. Οι Σοβιετικοί, είχαν ήδη καταφέρει, το 1957, να στείλουν και τον πρώτο δορυφόρο στο διάστημα, τον «Σπούτνικ 1», κερδίζοντας έτσι τις εντυπώσεις, αλλά και πανικοβάλλοντας τούς Αμερικανούς που φοβόταν έναν πυρηνικό πόλεμο.

Στο ακόλουθο βίντεο, παρουσιάζονται αναλυτικά τα επιχειρήματα τών αμφισβητιών και οι ανταπαντήσεις τής ΝΑΣΑ...

Επιχειρήματα προς αντίκρουση τών ισχυρισμών:

Wikipedia.

MythBusters.

Όπως και να έχει, όταν αποδεδειγμένα και αδιαμφισβήτητα ξαναπάει ο άνθρωπος στο Φεγγάρι, θα πρέπει -λογικά- να βρεθούν και τα τεκμήρια τών Αμερικανών που είχαν αφήσει εκεί κατά τις επισκέψεις τους...