

Απίστευτο! Δείτε το πορνό βίντεο που προκαλεί σάλο με την μεγαλύτερη παρτούζα επωνύμων (37 άτομα!), στην οποία συμμετείχαν πασίγνωστοι ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και δύο καλόγριες(!)



Αγαπητέ επισκέπτη, κατανοώ ότι η περιέργεια -και ειδικά αυτή που αφορά η γαργαλιστική κλειδαρότρυπα- είναι ένα ισχυρό κίνητρο που σε έφερε εδώ. Ο τίτλος του θέματος, είναι από μόνος του, πολλά υποσχόμενος.

Παραδέξου, πως έχεις ήδη καυλώσει με την ιδέα πως ο πασίγνωστος ηθοποιός που βλέπουμε συχνά στην τηλεόραση τσιμπουκώνει την σεμνότυφη καλόγρια, ή πως ο στομφώδης πολιτικός έχει αφήσει κατά μέρος τον ξύλινο πολιτικό του λόγο και έχει πετάξει στα τέσσερα την επίσης πασίγνωστη δημοσιογράφο -που στο δελτίο ειδήσεων τον «ανακρίνει» με ύφος αυστηρό- και την αρχίζει στα «γαλλικά» του κρεβατιού ...

Κατανοώ πλήρως βέβαια, ότι θα με σιχτιρίσεις, που θα σου πω πως τέτοιο βίντεο δεν υπάρχει και ο τίτλος του θέματος είναι καθαρά αποκύημα της φαντασίας μου (εντάξει, το παραδέχομαι, είναι κοινότυπη και ίσως χρειάζεται βελτίωση).

Αλλά, πριν με μπινελικώσεις, σκέψου και κάτι: Είναι η πρώτη φορά που διάφορες ιστοσελίδες (είτε σοβαρές, είτε σοβαροφανείς, είτε κατινίστικες) σε παραπλανούν κατ' αυτόν τον τρόπο -και κατά 99% εγγυημένο- για κάποια κλικ παραπάνω -λίγα ή πολλά; (Και πολύ υποψιάζομαι, ότι ο αριθμός εμφανίσεων αυτού του θέματος, μάλλον θα με δικαιώσει).

Πόσες φορές δεν έχεις διαβάσει για «σάλο» και «σκάνδαλο» που προκαλούν σε διάφορες «κοινωνίες», διάφορα «όργια», «επωνύμων» ή μη και γρήγορα

διαπιστώνεις πως «πολύ κλο κλο κι από κοκό τίποτα» και καταλήγεις να μένεις με τον πούτσο στο χέρι (ή με το δάκτυλο στην κλειτορίδα);

Δεν σου θυμίζει αρκετά την παλιά δοκιμασμένη συνταγή των εφημερίδων, που στο εξώφυλλο σε προϊδεάζουν για κάτι συνταρακτικό («ροζ» ή μη και συνήθως με την μορφή «κουίζ») και στις μέσα σελίδες ψάχνεις εναγωνίως να εντοπίσεις την «αποκάλυψη», αλλά, μάντεψε: Σε κορόιδεψαν...

Φίλε αναγνώστη, όπως και οι παλαιότεροι επισκέπτες θα γνωρίζουν, η παρούσα ιστοσελίδα δεν διεκδικεί βραβείο σεμνότητας ή σεμνοτυφίας. Απεναντίας...

Πιστεύω όμως, πως άλλο πράγμα είναι να ασχολείσαι με κάτι υπαρκτό και άλλο να κάνεις το φανταστικό (ή έστω την όποια ραδιοαρβύλα ή φήμη) πραγματικότητα. Και πραγματικά θεωρώ κατάντημα για το διαδίκτυο, να περιμένει πως και πως το πότε θα κυκλοφορήσει το επόμενο DVD της «εθνικής πουτάνας» για να πουλήσουν κάποιοι κλικ υπό τον τίτλο που περιέχει απαραίτητως στον τίτλο τις λέξεις-κλειδιά «βίντεο» και «download» (συν το όνομα της ακατονόμαστης βέβαια).

Εν τέλει, αυτό στο οποίο θέλω να καταλήξω, είναι το εξής: Τιμωρήστε με την αδιαφορία σας όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται την φυσιολογική περιέργειά σας (ή μας) πουλώντας αέρα κοπανιστό, όπως αδιαφορείτε και στα διάφορα αλυσιδωτά e-mail, τύπου «προωθήστε το». Γιατί στην ουσία, αυτά τα δύο έχουν κάτι κοινό: Τον μύθο...

Υ.Γ. Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων (πριν με θεωρήσει δηλαδή κάποιος, μουρόχαυλο, ανέραστο, ή σεμνότυφο), σπεύδω να δηλώσω, πως φυσικά και βλέπω τσόντες, είτε μόνος, είτε με «παρέα» (με προτίμηση στις γαλλικές, αν έχει σημασία ☐)