

Η δυστυχία τού να είσαι πολίτης ενός κράτους-παρωδία - Ο εξευτελισμός του ελληνικού κράτους από τους λαθρομετανάστες και τους επαγγελματίες «ανθρωπιστές»

Θέμα

Στις 23 Ιανουαρίου 2011, περίπου 250 λαθρομετανάστες (δηλαδή, παράνομα εισερχόμενοι και διαμένοντες στην Ελλάδα) μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τα Χανιά στην Αθήνα, κάτω από την οργάνωση και εποπτεία μελών της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς (κάτω από των μανδύα των ΜΚΟ), που πρόσκεινται στον ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σύμφωνα και με το Λιμεναρχείο Χανίων, η επιβίβαση έγινε με ονομαστικό κατάλογο.

Με την άφιξή τους στην Αθήνα, με την επιπλέον υποστήριξη φοιτητών που πρόσκεινται στα προαναφερθέντα κόμματα και του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου Αθηναίων, Πέτρου Κωνσταντίνου (είναι ο κύριος που στο συμβάν των νεκρών της Marfin, όλως τυχαίως περνούσε μπροστά από την τράπεζα, εφοδιασμένος με το απαραίτητο σακίδιο των αναρχικών «επαναστατών» κι αυτός που βρίσκεται μπροστά σε κάθε «μπαχαλακική» διαδήλωση «αντιεξουσιαστών», μουσουλμάνων κ.ά.) εγκαταστάθηκαν με τον τσαμπουκά και το έτσι θέλω, στο κτήριο της Νομικής, επικαλούμενοι το πανεπιστημιακό άσυλο και προχώρησαν σε απεργία πείνας και απαιτώντας την νομιμοποίηση όλων των (λαθρο)μεταναστών.

Η κυβέρνηση, αφού προηγήθηκε εναλλαγή πετάγματος του μπαλακίου της ευθύνης, μεταξύ αυτής και της πρυτανείας, μετά από διαπραγματεύσεις «κατάφερε» να συμφωνήσει με τους λαθρομετανάστες, για την μεταφορά τους σε άλλο κτήριο, έτσι ώστε να συνεχίσουν τον «αγώνα» τους, με...χρονικό όριο 15 ημέρες (και μετά, τί;).

Σχόλια

1. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέλη αυτά της Αριστεράς, που για κομματικά

ωφέλη, εκμεταλλευόμενοι την δυσχερή θέση των λαθρομεταναστών, μας έκαναν γνωστό το χυδαίο πρόσωπο του «ανθρωπισμού». Και εις ανώτερα «ανθρωπιστές του Da Caro»...

2. Η Αστυνομία γνώριζε ότι όλοι αυτοί που θα πάνε στην Αθήνα ήταν λαθρομετανάστες. Δεν χρειάζεται και πολύ νιονιό για να εξάγει κάποιος αυτό το συμπέρασμα, παρ' ότι αυτή διατείνεται πως «δεν είδε, δεν άκουσε». Οι άνθρωποι αυτοί, ενάντια σε κάθε λογική (με την παρότρυνση βεβαίως των γνωστών «ανθρωπιστών», όπως του Πέτρου Κωνσταντίνου, που και σ' αυτήν την «αυθόρμητη» διαμαρτυρία, είναι «πρώτη μούρη στο Καβούρι»), απαίτησαν με το έτσι θέλω, την άμεση νομιμοποίησή τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δηλαδή, δεν κρύφτηκαν από κανέναν ότι είναι παράνομοι. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι το εξής: Αφού η πρόθεση των λαθρομεταναστών ήταν ήδη γνωστή, γιατί η Αστυνομία, δεν προχώρησε στις νόμιμες διαδικασίες και την σύλληψή τους; Τι άλλο περίμενε δηλαδή; Να πάνε οι ίδιοι οι λαθρομετανάστες στην Αστυνομία και να παραδοθούν οικειοθελώς;

3. Η διακίνηση λαθρομεταναστών διώκεται από τον νόμο. Θα ασκηθεί άραγε κάποια δίωξη στους «ανθρωπιστές» τού ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και του ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. για την οργανωμένη απ' αυτούς μεταβίβαση των λαθρομεταναστών από τα Χανιά στην Αθήνα; Αλλά τι λέμε τώρα; Εδώ η κυβέρνηση, μπαίνει στην διαδικασία και συζητά μαζί τους, αντί τους μεν «ανθρωπιστές» να τους στείλει στο δικαστήριο και τους μεν λαθρομετανάστες να τους τσουβαλιάσει και να τους στείλει από κει που 'ρθαν.

4. Πραγματικά, για ποιο κράτος μιλάμε, όταν η κυβέρνηση, μπαίνει στην διαδικασία να διαπραγματεύεται με ένα τσούρμο λαθρομετανάστες και μερικούς μπαχαλάκηδες, οι οποίοι απαιτούν ετσιθελικά την νομιμοποίησή τους; Είναι εικόνα σοβαρής πολιτείας αυτή, όπου ο καθένας μπορεί τόσο εύκολα να εξευτελίζει νόμους και θεσμούς; Για ποιο κυρίαρχο κράτος μιλάμε, όταν αρκούν λίγες εκατοντάδες άπλυτοι αγνώστου ταυτότητας και προελεύσεως με την «συμπάρασταση» των γνωστών «ανθρωπιστών» της Αριστεράς, για να το ταπεινώσουν μπροστά στα μάτια όλων των Ελλήνων; Κάτι τέτοιες ώρες ζηλεύω το κράτος τού Ισραήλ. Μπορεί να καταλογίσει πολλά κάποιος στους Ισραηλινούς. Για το μόνο όμως που δεν μπορεί να τους μεμφθεί κανείς, είναι το κράτος τους. Οι άνθρωποι έχουν αρχίδια και δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους. Γι' αυτό άλλωστε μπορούν να επιβιώνουν σε μια περιοχή άκρως εχθρική γι' αυτούς. Μακάρι η Ελλάδα κάποτε να μοιάσει έστω και σε μια τρίχα από τα δικά τους αρχίδια.

5. Μπορείτε να φανταστείτε την εξής υπόθεση; Ας πούμε, ότι την κατάληψη του κτηρίου δεν την έκαναν οι λαθρομετανάστες, αλλά κάποιοι αγανακτισμένοι Έλληνες που έχουν υποφέρει από την παρουσία των πρώτων στην χώρα μας και απαιτούσαν την απέλασή τους. Σε πόσες ώρες (όχι μέρες!) πιστεύετε ότι η «στιβαρή» κυβέρνηση θα είχε διατάξει τις δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν και να τους διαλύσουν; Και το κυριότερο, πόσοι πολιτικοί πιστεύετε ότι θα είχαν πάει να τους συμπαρασταθούν (όπως έκαναν στην συγκεκριμένη περίπτωση των λαθρομεταναστών, ο Αλέκος Αλαβάνος και ο Πέτρος Κωνσταντίνου), από τον φόβο και μόνο, μην χαρακτηριστούν «ακροδεξιοί», «φασίστες» και «ρατσιστές», από τα γνωστά παπαγαλάκια;

6. Τα ΜΜΕ, με αφορμή αυτό το γεγονός, «ανακάλυψαν» ξαφνικά πως στην Ελλάδα υπάρχουν «λαθρομετανάστες» (sic) (άντε να χαθείτε ρε «ρατσιστρόνια»...). Ομολογούμε πως είναι μια σημαντική πρόοδος. Δεν αποκλείεται σε λίγο να ανακαλύψουν πως υπάρχει και εγκληματικότητα... Δεν απελπιζόμαστε...

7. Η υφυπουργός Άννα Νταλάρα, αφού προηγουμένως δήλωσε πως αγνοεί τον αριθμό των λαθρομεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, μας έστειλε αδιάβαστους με το υψηλής διανοητικότητας απόφθεγμα «μόνο λαθραία τσιγάρα υπάρχουν, όχι άνθρωποι». Την περίπτωση κυρία Νταλάρα, να υπάρχουν και λαθραίοι πολιτικοί ή και υπουργοί, την έχετε αποκλείσει;

8. Λαμβάνοντας υπόψιν το συγκεκριμένο γεγονός που ανέδειξε με μεγαλειώδη τρόπο αδυναμία επιβολής και την δειλία του επίσημου κράτους, που θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει την υπόθεση αυτή σε χρόνο ντε-τε, μπορεί να φανταστεί κάποιος τον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεται στο εξωτερικό η πολιτική ηγεσία, για ακόμη πιο σοβαρά θέματα;

9. Το θέμα έχει τεθεί πολλάκις: Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο; Η νομίμως εκλεγμένη εξουσία (μας αρέσει δεν μας αρέσει), ή οι περιθωριακοί του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, τους οποίους οι πάντες αποφεύγουν να χαρακτηρίσουν ακροαριστερούς και τους εξωραΐζουν απλά σε «αντιεξουσιαστές»; Με τον φασισμό αυτών των κυρίων και τον έκδηλο ρατσισμό εναντίων των Ελλήνων, καθώς και την προσφιλή τακτική τους να επενδύουν στην βία και την αναρχία, θα ασχοληθούμε κάποτε πιο σοβαρά, ή απλά θα περιοριζόμαστε σε διαπιστώσεις; Θα εξακολουθήσουμε να ασχολούμεθα επιλεκτικά με τον ακροδεξιό Μιχαλολιάκο της Χρυσής Αυγής, κάνοντας πως δεν βλέπουμε τον ακροαριστερό Κωνσταντίνου της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.; Αυτή η προσβολή προς την δημοκρατία που

λέγεται «πανεπιστημιακό άσυλο», θα καταργηθεί κάποια στιγμή, ή θα εξακολουθήσει να αποτελεί «εγκληματικό άσυλο»; Χρειάζεται περισσό θάρρος για να γίνει το αυτονόητο; Ο Αλέκος Αλαβάνος μάλιστα, έφτασε στο σημείο να μοιράσει και πιστοποιητικά ελληνικότητας, δηλώνοντας πως «όσοι θέλουν την άρση τού ασύλου, δεν είναι Έλληνες». Απλά τραγικός...

10. Είναι τουλάχιστον κωμικό, να «αγωνίζονται» κάποιοι για την νομιμοποίηση και ελληνοποίηση της κάθε καρυδιάς καρύδι που μαζεύεται στην Ελλάδα, όταν οι ίδιοι βγάζουν φλούμπες στους όρους «Έλληνας» και «ελληνικότητα».