

Παιδική αφύπνιση

✘ Για όποιον έχει παιδιά, μια φιλική συμβουλή...

Μάθετε στα παιδιά ιστορία. Την ιστορία του ελληνικού έθνους. Όπως έχει πει και ο Ίων Δραγούμης, «Ένας να μείνει, το έθνος θα υπάρχει...».

Προς το παρόν, για μένα υπάρχει μια κόρη που δεν έχει πάει ακόμα νήπια. Την ιστορία που θα προσπαθήσουν να της πλασάρουν στα, ξένων συμφερόντων, ιδρύματα, που λέγονται σχολεία, δεν θα τη χάψει. Θα τη χλευάσει και θα απαντά μ' αυτή που ξέρει και θα μάθει από τις πηγές που πρέπει με τη βοήθειά μου. Ήδη, δυστυχώς που συμβαίνει, γνωρίζει όσα δεν γνωρίζουν έφηβοι επιπέδου λυκείου. Έτσι μας κατάντησαν και προσπαθούν για χειρότερα. Κρίμα για την νεολαία μας, κρίμα για το έθνος...

Παρ' όλα αυτά ας προσπαθήσουμε όλοι να μεταδοθεί η αληθινή και ένδοξη ιστορία μας. Ο σκοπός είναι ιερός και το αποτέλεσμα θα είναι, Ελληνόπουλα με ψυχή μέσα τους και με λόγο απέναντι σε όποιο ξεφτιλισμένο υποκείμενο, τύπου Μινέικο, Δραγώνα, Δρούτσα, ΜΜΕ κ.λπ.

Δεν φτιάχνω την κόρη μου για να είμαι περήφανος γι' αυτήν. Το κάνω για να είναι εκείνη περήφανη που γεννήθηκε Ελληνίδα. Αυτό ακριβώς που δεν αντέχουν οι προδότες του έθνους. Κάντε κι εσείς το ίδιο στα παιδιά σας, στα ανίψια σας, σε οποιοδήποτε φυτώριο της πατρίδας. Μην τα αφήσουμε να γίνουν ένα τίποτα. Έχουν πατρίδα, και είναι η πιο τιμημένη. Κάντε η γνώση της ελληνικής ιστορίας να είναι η τροφή τους. Δεν είναι δύσκολο. Άπλα δώστε τους κίνητρα. Και η ιστορία μας είναι γεμάτη από κίνητρα. Θα δείτε τα μάτια τους να σπινθηρίζουν ακούγοντας για την πατρίδα μας. Εγώ το βλέπω. Το ζω. Δείτε το κι εσείς. Κόντρα σε όλα και σε όλους. «Ένας να μείνει, φτάνει».

Θεσσαλός