

Τα σίδερα της φυλακής δεν είναι για τους λεβέντες

Παρ' ότι η συγκεκριμένη ρήση-άποψη, «Τα σίδερα της φυλακής είναι για τους λεβέντες», είναι ευρέως διαδεδομένη κι έχει σαν σκοπό να καταδείξει τις αντίξοες συνθήκες της «στενής», η πραγματικότητα μάλλον δεν είναι έτσι. Και λέμε «δεν είναι έτσι», γιατί πάντα υπάρχουν και τα χειρότερα. Πάρτε για παράδειγμα τις συνθήκες εργασίας στον χώρο ενός γραφείου (και ιδίως του ιδιωτικού τομέα). Μην βιαστείτε να γελάσετε. Ακολουθεί τεκμηρίωση:



Στη φυλακή: Περνάς τον περισσότερο χρόνο σου σ' ένα κελί 8X10.

Στο γραφείο: Περνάς τον περισσότερο χρόνο σου σ' ένα γραφείο 6X8, με διαχωριστικό.

Στη φυλακή: Σου παρέχουν 3 δωρεάν γεύματα την ημέρα.

Στο γραφείο: Δικαιούσαι (αν το δικαιούσαι) μόνο ένα διάλειμμα για γεύμα, που το πληρώνεις εσύ.

Στη φυλακή: Μειώνεις τον χρόνο παραμονής σου, αν επιδείξεις καλή συμπεριφορά.

Στο γραφείο: Αν δείξεις καλή διαγωγή, φορτώνεσαι περισσότερη δουλειά.

Στη φυλακή: Έχεις την δική σου τουαλέτα.

Στο γραφείο: Την μοιράζεσαι με κάτι ηλίθιους που κατουράνε το καπάκι και δεν τραβάνε το καζανάκι.

Στη φυλακή: Μπορείς να βλέπεις τηλεόραση και να παίζεις ηλεκτρονικά.

Στο γραφείο: Αν βλέπεις τηλεόραση και παίζεις ηλεκτρονικά, έχεις πάρει απόλυση.

Στη φυλακή: Επιτρέπουν σε φίλους και συγγενείς να σ' επισκεφθούν.

Στο γραφείο: Ούτε στο τηλέφωνο δεν μπορείς να μιλήσεις με τους δικούς σου.

Στη φυλακή: Οι φορολογούμενοι πληρώνουν όλα τα έξοδα για σένα.

Στο γραφείο: Πρέπει να πληρώσεις όλα τα έξοδα, για να πας στο γραφείο σου και επιπλέον σου κρατούν απ' τον μισθό σου, φόρους για τους φυλακισμένους.

Σας εύχομαι μια καλή μέρα στο γραφείο. Εγώ πάω φυλακή!