

# Επιστολή των Εβραίων προς τον Γιαχβέ - Θέμα: Λήξη συμβολαίου μεταξύ «περιούσιου λαού» και Παντοδύναμου

ΑΠΟ: Εβραίους· ήτοι Περιούσιος Λαός  
ΠΡΟΣ: Παντοδύναμο  
ΘΕΜΑ: Λήξη Συμβολαίου  
Ανώτερης Βαθμίδος (Περιούσιος Λαός)



---

Όπως θα Ξέρεις το συμβόλαιο που έγινε μεταξύ Εσού και του Αβραάμ έληξε και μ' αυτό το σημείωμα Σε πληροφορούμε ότι εμείς οι Εβραίοι μετά από χιλιάδων ετών σκέψη αποφασίσαμε να μην προχωρήσουμε στην ανανέωσή του.

Κατ' αρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως δεν υπάρχει γραπτό συμβόλαιο, η συμφωνία με τον Αβραάμ έγινε στο μιλητό, και σε αντίθεση με αυτά που πιστεύει ο κόσμος, εμείς (οι Εβραίοι) δεν επωφεληθήκαμε και τόσο από αυτήν την συμφωνία. Αν Ανατρέξεις στα πρώτα χρόνια της συμφωνίας μας θα Δεις ότι από την αρχή ξεκίνησε στραβά. Εκτός από το γεγονός ότι το Ισραήλ και η Ιουδαία δεχόταν κάθε χρόνο εχθρικές εισβολές, ξοδέψαμε και ένα κάρο λεφτά για να Σου φτιάξουμε όχι έναν αλλά δύο ναούς που τελικά καταστράφηκαν και οι δύο. Το μόνο που απόμεινε είναι μια στοίβα παλιές πέτρες που το λέμε Δυτικό Τοίχος (φυσικά όλα αυτά τα Γνωρίζεις αλλά καλό είναι να αναφέρουμε όλους τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να τερματίσουμε το συμβόλαιο).

Αφού καθημερινά τρώγαμε ξύλο από τους Χετταίους, τους Ασύριους, τον Γολιάθ και άλλους, στο τέλος μας πούλησαν και σκλάβους στην Αίγυπτο (αν Έχεις το Θεό Σου στην Αίγυπτο;) όπου και χάσαμε αρκετούς αιώνες ανάπτυξης.

Βέβαια καταλαβαίνουμε ότι Μπήκες σε μεγάλο κόπο να Στείλεις τον Μωυσή να μας βγάλει από την Αίγυπτο και ότι οι κερατάδες οι Αιγύπτιοι, πληγώθηκαν βαθύτατα από τις «πληγές» που τους Έστειλες. Όμως τώρα που το ξανασκεφτόμαστε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κάναμε σχεδόν σαράντα χρόνια μια διαδρομή που σήμερα η «El Al» την κάνει σε 75 λεπτά. Επίσης, και με το μπαρδόν δηλαδή, πολλοί από μας αναρωτιούνται εδώ και τόσα χρόνια, γιατί ο Μωυσής στο Σινά έστριψε αριστερά και όχι δεξιά. Αν είχε στρίψει δεξιά θα είχαμε τώρα τα πετρέλαια. Τώρα θα μας Πεις γιατί παραπονιόμαστε αφού τα πετρέλαια δεν ήταν μέσα στο συμβόλαιο .

Μετά ήλθαν οι Ρωμαίοι και βρεθήκαμε μέχρι το λαιμό βουτηγμένοι στα σκατά. Μας έδωσαν βέβαια πόσιμο νερό και υδραγωγεία και λουτρά αλλά όσο νά 'ναι ήταν αποκαρδιωτικό να περπατάς σε μια «νία» και να βλέπεις έναν φίλο σου ή έναν συγγενή σου καρφωμένο σε δυο κομμάτια ξύλο να παριστάνει την πινακίδα. Ακόμα και ένας πρίγκιπας μας, ο Ιούδας-Μπεν-Χουρ, παρασυρμένος από το ρωμαϊκό στυλ βούτηξε μια άμαξα και άρχισε να κάνει κούρσες μέσα στο Κολοσσαίο. Το αστείο είναι ότι πολλοί ισχυρίζονται πως ο Μπεν-Χούρ «έφερε» πολύ του Μωυσή... Άντε βγάλε άκρη.

Αργότερα ένας ανερχόμενος μαραγκός...που έκανε πολύ καλή δουλειά και σε καλές τιμές, (αυτά δεν τα Είπατε με τον Αβραάμ) χωρίς να πάρει κανείς χαμπάρι ξεπέταξε μια καινούργια θρησκεία. Πηγαίνοντας δε το χάλι μας από το κακό στο χειρότερο, ενώ εμάς μας διέσπειραν σε όλον τον κόσμο δύο και τρεις φορές, αυτός ο καινούργιος τύπος έπαιρνε τα πάνω του!

Ειλικρινά λυπηθήκαμε όταν μάθαμε πως οι Ρωμαίοι Τον εκτέλεσαν όπως και τόσους άλλους, κι εδώ θα Γελάσεις, αλλά ενώ την ζημιά την έκαναν άλλοι, πάλι εμείς την πληρώσαμε. Κάτι που δεν καταλάβαμε ποτέ.

Αυτός λοιπόν ο τύπος ο Ιησούς, έγινε μεγάλος και τρανός. Εκατομμύρια άνθρωποι Τον λατρεύουν, προσεύχονται στο όνομα Του και στις γραφές Του, και πάλι μας σκοτώνανε αβέρτα, παρόλο που είναι δικό μας παιδί και Γιος Σου. Ισχυρίζονταν ότι πίναμε το αίμα των νηπίων, ότι ελέγχουμε τις τράπεζες της γης (ε ρε και να 'ταν αλήθεια, θα τους είχαμε αγοράσει όλους) καθώς και τα παγκόσμια ΜΜΕ, κ.λπ. κ.λπ. Άρχισες να μας Πιάνεις;

Λοιπόν ας κάνουμε fast-forward μερικούς αιώνες και να πάμε στις σταυροφορίες. Ω ρε μανούλα μου. Πάλι στη μέση μας βάλανε. Αυτοί οι Λόρδοι και οι Ιππότες

ήλθαν απ' όλη την Ευρώπη για να πλακώσουν λέει τους Άραβες και να ελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους. Και πριν καλά καλά καταλάβουμε τι συμβαίνει αρχίσαν να βαράνε κι εμάς απ' τα δεξιά απ' τα αριστερά και απ' τη μέση μαζί με όλους τους άλλους. Κάθε φορά που πάτωνα στα γκάλοπ η δημοτικότητα κάποιου Πάπα ή Βασιλιά αυτός σκότωνε όποιον έβρισκε μπροστά του στη δική μας τη γη μας, κηρύσσοντας καινούργια σταυροφορία, ή ιερό πόλεμο όπως το έλεγαν τότε. Σήμερα το λένε Τζιχάντ. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι μας Πέρασες από δοκιμασία.

Και ξαφνικά μια ωραία πρωία στην Ισπανία ξεφύτρωσε ένας πεφωτισμένος κληρικός που ανακάλυψε την Ιερά Εξέταση. Στην αρχή νομίζαμε πως είναι τηλεοπτικό παιχνίδι αλλά μετά ανακαλύψαμε δυστυχώς, μαζί με μερικούς άλλους άσχετους που τους πήρε κι αυτούς η μπάλα, πως μας βάζανε μπουρλότο χρησιμοποιώντας μας για την φωταψία των κεντρικών οδών μεγάλων ισπανικών πόλεων. Καλά εντάξει, αυτό κράτησε καμιά εκατοστή χρόνια... Ψιλοπράγματα μπροστά στην αιωνιότητα.

Αλλά βρε Παιδί μου κάθε φορά που προσπαθούσαμε να εγκατασταθούμε σ' έναν τόπο μας πετάγαν έξω με τις κλωτσιές. Έτσι περιπλανιόμασταν για μερικούς αιώνες χωρίς να βλέπουμε άσπρη μέρα. Τελικά καταφέραμε να εγκατασταθούμε σε κάποιες χώρες αλλά υπό όρους...σε γκέτο. Οι αριστοκρατικές περιοχές της Μόσχας δεν ήταν για μας. Εκεί λοιπόν που είχαμε συνηθίσει στα γκέτο, μας λένε οι Ρώσοι «progom». Στην αρχή νομίσαμε πως ήταν τυπογραφικό λάθος και εννοούσαν «program» (όχι δεν κάνουμε λογοπαίγνιο). Προφανώς ήταν πολύ της μόδας για τους Ρώσους να σκοτώνουν Εβραίους (ήτοι τον Περιούσιο Λαό, το Έπιασες το υπονοούμενο;) όταν δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν.

Και τώρα φτάσαμε και στα χειρότερα. Ήμασταν μια χαρά εγκατεστημένοι, Σ' ευχαριστούμε, σε μια μικρή χώρα στην Ευρώπη που την λέγαν Γερμανία όταν κάποιος ελαιοχρωματιστής, έγραψε κάποιο βιβλίο, είπε και μερικά πιασιάρικα πράγματα και τον κάναν αρχηγό. Κλάψε μας μάνα κλάψε μας, μαύρη μέρα ξημέρωσε για μας, Ξέρεις, εμάς τον Περιούσιο Λαό Σου. Δεν έχουμε ιδέα πού Βρισκόσουν Εσύ όταν το ημερολόγιο στον πλανήτη Γη έγραφε 1940-1945. Καταλαβαίνουμε πως ο καθένας χρειάζεται πότε-πότε ένα διάλειμμα. Ακόμα και ο Παντοδύναμος χρειάζεται διακοπές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όποτε είχαμε την απόλυτη ανάγκη Σου Ήσουν πάντα Απών.

Υποθέτουμε ότι το Γνωρίζεις αλλά σε περίπτωση που Σου διαφεύγει Σου υπενθυμίζουμε ότι εκείνη την περίοδο πάνω από έξι εκατομμύρια του Περιούσιου

Λαού Σου μαζί με αρκετούς ακόμα, που δεν ανήκαν στους εκλεκτούς Σου δολοφονήθηκαν. Μέχρι και αμπαζούρ έφτιαξαν από το δέρμα μας.

Κοίτα, δεν θέλουμε να αναμοχλεύουμε το παρελθόν αλλά δυστυχώς τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Νά 'μαστε λοιπόν στο 1948 και εκατομμύρια από εμάς είναι πάλι πρόσφυγες. Και τότε μας την Έκατσε για τα καλά. Επιτέλους γυρίζουμε στον Τόπο μας. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!! Μετά από τόσα χρόνια Κανόνισες να γυρίσουμε πίσω... και αμέσως όλα τα αραβικά κράτη μας κηρύξαν τον πόλεμο. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι μερικές φορές το χιούμορ Σου μας στέλνει αδιάβαστους. Εντάξει λοιπόν, καταφέραμε και κερδίσαμε όλους τους πολέμους αλλά βρισκόμαστε πια στο 2004 και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουν να μας τινάζουν στον αέρα, να δεχόμαστε αεροπειρατείες και απαγωγές. Όπως και να το κάνουμε δεν έχουμε ειρήνη.

Ως εδώ και μη παρέκει. Φανταζόμαστε πως Καταλαβαίνεις ότι τίποτε δεν είναι αιώνιο (εκτός φυσικά από Εσένα) και με όλον τον σεβασμό θα θέλαμε να διακόψουμε την προφορική αυτή συμφωνία που μας καθιστά Περιούσιο Λαό Σου. Κοίτα, οι συμφωνίες άλλοτε πετυχαίνουν και άλλοτε όχι. Ας μείνουμε φίλοι για τους επόμενους αιώνες και μετά βλέπουμε.

Και έχουμε και μια πρόταση να Σου κάνουμε. Όπως σίγουρα Θυμάσαι, ο Αβραάμ είχε κι άλλο σόι, από τον Ισμαήλ (Ξέρεις Μεγάλε, αυτοί που πήραν τα πετρέλαια). Γιατί δεν Επιλέγεις αυτούς για Περιούσιο Λαό σου για μερικές χιλιετίες;

Ευσεβώς δικοί Σου  
ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

Πηγή: cohen.gr