

Ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά γαμάει και τον νοικοκύρη

✘ Η εθελοτυφλία είναι από τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Τον ανακουφίζει, δίχως να τον σώζει, από δυσάρεστες καταστάσεις.

Όλοι ξέρουμε, στο δυτικό πολιτισμό, ότι πολλοί Κινέζοι εκτρέφουν σκυλιά και γατιά και τα τρώνε. Αλλά ΔΕ θέλουμε να το ξέρουμε, οπότε δε το σκεφτόμαστε.

Όλοι ξέρετε ότι στα μπαράκια όσα ξηροκάρπια μένουν στο μπολάκι του προηγούμενου πελάτη, ξανασερβίρονται στον επόμενο. Πως το βρήκαν; Ίχνη ούρων από πελάτες που είχαν κάνει «τσίσσα» τους δίχως να πλύνουν τα χέρια τους και μετά έφαγαν ξηροκάρπια.

Επίσης όλοι υποσιάζονται (πολλοί το ξέρουν) πως γνωστές φίρμες αθλητικών παπουτσιών έχουν εργοστάσια σε υπανάπτυκτες χώρες όπου ανήλικα παιδιά εργάζονται 12 και 14 ώρες καθημερινά, με ψίχουλα για αμοιβή, για να αθλούνται τα δυτικά παιδιά. Ούτε αυτό όμως θέλουμε να το ξέρουμε.

Όλοι γνωρίζετε ότι οι πολυεθνικές αλυσίδες στην Ελλάδα πουλάνε τα ΙΔΙΑ προϊόντα πιο ακριβά από άλλες χώρες. IKEA, Procter & Gamble, Carrefour κ.λπ.

Πόσα ακόμα πράγματα ξέρετε αλλά ΔΕ θέλετε να ξέρετε;

Μήπως για την τεχνητή κρίση στην οικονομία; Για την τεχνητή και κατασκευασμένη τρομοκρατία; Ίσως για την τεχνητή κρίση του ιού της γρίπης ή των πτηνών παλαιότερα; Μήπως για το πως γίνεται ένας δίσκος χρυσός; Ότι αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής η ίδια η εταιρία μόνο και μόνο για να φανούν υψηλές πωλήσεις;

Επίσης όλοι ξέρουμε ότι οι πολιτικοί είναι ψεύτες. Πείτε το άφοβα. Ακόμα και να σας μηνύσει κάποιος για συκοφαντία, όταν γίνει το δικαστήριο θα πρέπει ο ενάγων να απολογηθεί γιατί δεν έκανε όλα όσα υποσχέθηκε και κυρίως ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΕ. Ανέκδοτο κατάντησαν τη λέξη δέσμευση, τέλος πάντων... Ακόμα και αν δικαιολογηθούν πως οι συγκυρίες και οι συνθήκες δεν επέτρεψαν τη λήψη των μέτρων και μπλα μπλα μπλα ας μας πούνε τότε ΓΙΑΤΙ δεν επέτρεψαν τη λήψη μέτρων. Προφανώς, επειδή είναι ανίκανοι.

Επίσης, όλοι ξέρουμε ότι ο υιός Ανδρέα και Μαργαρίτας είναι φιλοαμερικάνος. Θα γυρίσει τη πλάτη στη Ρωσία. Εμένα μου φαίνεται πως θα γυρίσει πλάτη στην Αμερική, δηλαδή θα στήσει κώλο. Άλλωστε, δεν είναι μυστικό ότι έχει τη στήριξη

της, ή καλύτερα είναι από τα υπάκουα και αγαπημένα παιδιά της. Αλλά ούτε αυτό θέλετε να το ξέρετε.

Εγώ πάντως, προτείνω να αρχίσετε την απομυθοποίηση.

Ένας τρόπος είναι να φανταστείτε τους ηγέτες σας σε απλές καθημερινές ασχολίες. Π.χ. τον Καραμανλή να κάνει τα κακά του, τον Μητσοτάκη πιο νέο να κάνει σεξ με τη σύζυγό του, τον Παπανδρέου να γέρνει στη καρέκλα για να αμολήσει μια πορδή (όπως θα κάνει μεταφορικά μετά τις εκλογές προς τη μάζα του λαού). Βέβαια εγώ προτιμώ να φανταστώ τη Ράπτη με τη Καϊλή σε ερωτικές περιπτώξεις.

Σκοπός είναι η απομυθοποίηση, να τους αφαιρέσουμε τις όποιες «υπερφυσικές» ιδιότητες τους έχουμε προσδώσει και να πάψουμε να πιστεύουμε ότι ΑΥΤΟΙ μπορούν να μας σώσουν, να μας λύσουν τα προβλήματα και ακόμα πιο σημαντικό, πως ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πλάνη που έχει επιλέξει ο ψηφοφόρος να ζει μέσα της και το κυριότερο που ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΗ ΞΕΡΕΙ. Και όπως όλοι ΔΕ θέλουν να γνωρίζουν, όσα πιο λίγα ξέρεις, τόση περισσότερη ευτυχία της αγελάδας έχεις.

Όπως ακριβώς λένε οι γυναίκες «πρέπει να την δεις το πρωί αμακιγιάριστη», έτσι πρέπει και εσείς να δείτε το τι συμβαίνει τριγύρω σας χωρίς το πασάλειμμα από τους έχοντες συμφέρον. Εσείς επιλέγετε το παραμύθιασμα που θα φάτε...

Πηγή: kommatoskyla.blogspot.com