

Τι ΔΕΝ είπε ο Αυστραλός πρωθυπουργός για τους μουσουλμάνους

✘ Το ακόλουθο κείμενο, κόβει βόλτες εδώ και αρκετές μέρες στα μεγαλύτερα ελληνικά blogs (ονόματα δε λέμε, υπολήψεις δε θίγουμε). Διαβάστε το και συνεχίζουμε...

«Μουσουλμάνοι σε πολλές χώρες με Δυτική κουλτούρα και τρόπο ζωής, αρχίζουν και απαιτούν να επιβληθεί ο Ισλαμικός Νόμος Σαρία (Sharia). Για τους αναγνώστες που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει Σαρία, μπορείτε να διαβάσετε παλαιότερο άρθρο εδώ (σ.σ. ο σύνδεσμος αγνοείται).

Αυτή η απαίτηση των Μουσουλμάνων εξτρεμιστών έχει γίνει πιο ηχηρή σε χώρες με Δυτικό τρόπο ζωής που έχουν μεγάλους Μουσουλμανικούς πληθυσμούς όπως η Αγγλία, Γαλλία και Αυστραλία.

Στην Αυστραλία όμως, οι Μουσουλμάνοι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν υπό τον Ισλαμικό Νόμο Sharia τους ζητήθηκε να φύγουν από την Αυστραλία, όπου η Αυστραλέζικη κυβέρνηση βάζει.. στο στόχο εξτρεμιστές για να αποφευχθεί πιθανή Τρομοκρατική επίθεση.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Kevin Rudd, εκνεύρισε ορισμένους Αυστραλούς-Μουσουλμάνους λέγοντας πως υποστηρίζει τις υπηρεσίες κατασκοπείας να ελέγχουν τα Τζαμιά της χώρας. Ο πρωθυπουργός είπε:

Οι ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, και ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ είναι αυτοί που πρέπει να ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ. Δεχθείτε το ή φύγετε. Έχω κουραστεί αυτό το έθνος (Αυστραλέζικο) να είναι σε συνεχή ανησυχία μήπως προσβάλουμε κάποιον ή κάποια κουλτούρα. Από τότε που έγιναν οι Τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μπαλί, έχουμε παρατηρήσει μία αύξηση του πατριωτισμού στην πλειοψηφία των Αυστραλών.

Αυτή η κουλτούρα έχει αναπτυχθεί στο πέρας των δύο τελευταίων αιώνων μέσα από μάχες, δυσκολίες και νίκες πολλών αντρών και γυναικών που έψαχναν την ελευθερία.»

Μιλούμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ - όχι Ισπανικά, Λιβανέζικα, Αραβικά, Κινέζικα, Ιαπωνέζικα, Ρώσικα ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Επομένως, εάν θέλετε να γίνεται μέλος της κοινωνίας μας, τότε μάθετε την Γλώσσα μας!

Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στον Θεό. Αυτό δεν είναι τα λεγόμενα μίας Χριστιανικής ακροδεξιάς πολιτικής παράταξης, αλλά μία πραγματικότητα, επειδή Χριστιανοί άντρες και γυναίκες, εγκαθίδρυσαν αυτό το έθνος με βάση Χριστιανικές αρχές, και αυτό είναι ξεκάθαρα ιστορικό γεγονός. Είναι σίγουρα πολύ αποδεκτό να το επιδεικνύουμε στους τοίχους των σχολείων μας. Αν ο Θεός σας προσβάλλει, τότε θα σας συνιστούσα να κάνετε σπίτι σας κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, γιατί ο Θεός είναι μέρος της κουλτούρας μας.

Θα αποδεχθούμε την πίστη σας και δεν πρόκειται να σας ρωτήσουμε γιατί πιστεύετε αυτά που πιστεύετε. Το μόνο που ζητάμε από εσάς είναι να αποδεχθείτε και εσείς τα δικά μας πιστεύω, και να ζήσετε με αρμονία και ειρήνη με εμάς.

Αυτή είναι η ΧΩΡΑ ΜΑΣ, Η ΓΗ ΜΑΣ και ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ, και θα σας παραχωρήσουμε κάθε ευκαιρία να πάρετε μέρος και να απολαμβάνετε αυτόν το τρόπο ζωής. Αλλά μετά που τελειώσετε να παραπονιέστε και να κλαίγεστε για την Σημαία μας, τον Όρκο μας, την Χριστιανική μας Πίστη, ή τον Δικό μας Τρόπο Ζωής, σας ενθαρρύνω να εκμεταλλευτείτε μία από τις άλλες μεγάλες Αυστραλέζικες ελευθερίες: Την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.

Εάν δεν είσαστε ευτυχημένοι εδώ, τότε ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας αναγκάσαμε να έρθετε εδώ. Εσείς ζητήσατε να είσαστε εδώ. Επομένως, αποδεχθείτε την χώρα που σας ΚΑΛΟΔΕΧΘΗΚΕ.»

Αυτό είναι το πλήρες άρθρο λοιπόν που κυκλοφορεί, με την πολύ σκληρή γλώσσα, και το οποίο ξεκίνησε την ελλαδική πορεία του από το φιλοϊσραηλινό blog israelyesgr.blogspot.com. Το εν λόγω blog φαίνεται ότι πήρε το κείμενο από μια ιστοσελίδα της Σρι Λάνκα και το μετέφρασε στα ελληνικά. Το γεγονός ότι σαν μόνη πηγή αναφέρεται ένα ανώνυμο e-mail, δεν θεωρήθηκε και τόσο σημαντικό μάλλον...

Θα αναρωτιέστε βέβαια τώρα, τι δεν είπε ο Αυστραλός πρωθυπουργός, όπως δηλώνει και ο τίτλος του θέματος. Η απάντηση είναι ότι δεν είπε τίποτε απολύτως από τα παραπάνω, καθώς αυτός ο επιθετικός λόγος αποτελεί έναν αστικό μύθο, τον οποίο κάποιοι φρόντισαν να τον διασκευάσουν σε νεότερη έκδοση.

Αυτά, για να κατανοούμε με ποιον τρόπο λειτουργούν τα μεγάλα και «ενημερωτικά» blogs και πως φιλτράρουν τις «ειδήσεις» τους (θα πρέπει να σημειωθεί πάντως, πως το blog που ξεκίνησε την «πατάτα» διέγραψε το θέμα, όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια).