

Βρείτε τις διαφορές στις εικόνες – Πως η ιστορία επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς πρωταγωνιστές: Οι Εβραίοι στην θέση των Ναζί



Καθώς φαίνεται οι Εβραίοι δεν διδάχτηκαν τίποτε από το «Ολοκαύτωμα» (το οποίο δεν φαίνεται να συνέβη στις διαστάσεις που παρουσιάζεται, αλλά αυτό δεν είναι επί του παρόντος).

Οι άλλοτε κατατρεγμένοι και μονίμως αιώνια θύματα, αυτά που υπέστησαν απ' τους Ναζί, τα εφαρμόζουν τώρα στους Παλαιστίνιους. Κι έχουμε φτάσει δυστυχώς στο σημείο, βλέποντας τις απάνθρωπες τακτικές του Ισραήλ, να μακαρίζουμε τον Χίτλερ και να τον «επιπλήτουμε» κιόλας που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το «έργο» του.

Το καταπληκτικό της υπόθεσης είναι, πως αν διανοηθεί να επικρίνει και να στηλιτεύσει κάποιος τις εγκληματικές ενέργειες των Εβραίων, χαρακτηρίζεται αυτόματα κι ως αντισημίτης, αν κι αυτός ο όρος είναι λανθασμένος, καθώς σημίτες είναι και οι Άραβες. Κατάφερε ο «περιούσιος λαός», να ξεπεράσει στην προπαγάνδα, ακόμα κι αυτόν, τον μεγαλύτερο και φανατικότερο ίσως διώκτη τους, τον Γκέμπελς.

Η ιστορία λοιπόν επαναλαμβάνεται κι επαναλαμβάνεται με έναν παράδοξο τρόπο... Οι Εβραίοι αναλαμβάνουν να παίξουν τον ρόλο των Ναζί και μάλιστα, με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Τα θύματα, πλέον γίνονται θύτες.

Οι εικόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας ...

Για αρχή, προσέξτε καλά τον μικρό Εβραίο που απεικονίζεται στην ακόλουθη φωτογραφία. Έχει ιδιαίτερη σημασία...



Το παιδί αυτό ονομάζεται Τσβι Νουσμπάουμ κι έμεινε γνωστό ως «το παιδί του γκέτο». Ο Νουσμπάουμ έγινε ένα από τα σύμβολα του «Ολοκαυτώματος» κι ακόμα και στις μέρες μας προπαγανδίζεται ότι δολοφονήθηκε τότε. Η πραγματικότητα όμως που αποσιωπήθηκε από πολλούς, είναι ότι ο Νουμπάουμ διεσώθη και μέχρι σήμερα ζει στις ΗΠΑ, ως συνταξιούχος γιατρός. Το θέμα όμως σ' αυτό το σημείο, δεν είναι μόνο η προπαγάνδα, αλλά οι ρατσιστικές και πολεμοχαρείς απόψεις του Νουσμπάουμ, ο οποίος πιστεύει στην ανωτερότητα του εβραϊκού λαού και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εκδιωχθούν όλοι οι Παλαιστίνιοι από το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, λησμονώντας ότι ο ίδιος έχασε όλη του την οικογένεια από τους διωγμούς των Ναζί. Όταν δε, ερωτήθηκε από Ιταλό δημοσιογράφο, πως είναι δυνατόν να έχει τέτοιες θέσεις, όταν ο λαός του βρέθηκε στο παρελθόν στην ίδια θέση που βρίσκονται οι Παλαιστίνιοι σήμερα, απάντησε με το αφοπλιστικό «Κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω στην ειρήνη σ' αυτή τη γη»...



Ο Παλαιστίνιος πιτσιρικάς βέβαια της επόμενης φωτογραφίας, καθώς και ο πατέρας του, δεν έτυχαν της ίδιας διαχρονικής διασημότητας, όπως αυτής του Νουσμπάουμ.

Ο Παλαιστίνιος Τζαμίλ Αντ Ντούρα, προσπαθεί απεγνωσμένα να προστατέψει με το κορμί του τον 12χρονο γιο του Μοχάμεντ, από τα πυρά Ισραηλινών

στρατιωτών. Το βαρέλι πίσω από το οποίο προσπαθούν να κρυφτούν, δεν είναι αρκετό να τους προστατέψει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το παιδί πέφτει νεκρό στην αγκαλιά του πατέρα του, ο οποίος έχει τραυματιστεί κι αυτός βαριά. Ο Παλαιστίνιος οδηγός του ασθενοφόρου, που καταφθάνει για να τους παραλάβει, πέφτει κι αυτός νεκρός απ' τα πυρά των Ισραηλινών.



Αν λάβουμε υπ' όψιν τα παραπάνω, τότε η ακόλουθη σύγκριση, δεν θα πρέπει να προκαλεί και μεγάλη έκπληξη...

(Διευκρίνιση: Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες αφορούν τους Ναζί και τους Εβραίους και οι έγχρωμες τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους).













Αυτές, δυστυχώς, είναι οι «ανώδυνες» εικόνες. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο

σκληρή...

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ! ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ!

Κατανοώ την προειδοποίηση και δηλώνω ενήλικος/η



Εμφάνιση φωτογραφιών