

# Να κλάψει ή να γελάσει κανείς με τον Γκρούεφσκι και τον Μιλοσόσκι; - Έβαλαν αρχαιοελληνική επιγραφή μπροστά στο κυβερνητικό κτήριο!

Η πέτρινη πλάκα που βλέπετε (κλικ στον σύνδεσμο) έχει τοποθετηθεί απ' τους Σκοπιανούς ακριβώς μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της κυβέρνησης των Σκοπίων στο κέντρο της πρωτεύουσας τους. Η πλάκα αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους, έχει βρεθεί στην περιοχή του Βαλάντοβο.

Ως εδώ όλα καλά...

Την βρήκανε -λέει- «στη μακεδονική γη, την αναδείξανε και την τοποθέτησαν στην είσοδο του κτιρίου» να την βλέπει κάθε μέρα ο Γκρούεφσκι και ο Μιλοσόσκι και να θυμούνται το «ένδοξο παρελθόν τους» για να μη κάνουν πίσω. Πόσο ανεγκέφαλοι μπορεί να είναι;;;

**Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!!!**

**ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥΣ;;;**

Στα Ελληνικά! Στη γλώσσα δηλαδή που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο κ. Γκρούεφσκι χρειάζεται μεταφραστή για να τη διαβάσει. Το ίδιο και ο κ. Μιλοσόσκι. Το ίδιο και οι ξένοι διπλωμάτες (βλ. Νίμιτς, Όλι Ρεν, κλπ) που τους επισκέπτονται. Εγώ πάλι, ένας απλός Έλληνας μικροεπενδυτής στην ΠΓΔΜ, τη διαβάζω κατευθείαν. Όπως όλοι μας...

Δεν χρειάζονται να χρησιμοποιήσουμε κανένα άλλο επιχείρημα... Θα έπρεπε να είναι σε θέση να αντιληφθούν και οι ίδιοι πως οι Σλάβοι δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Ελληνική ιστορία...

Όσο για τη «μακεδονική» γλώσσα της οποίας την αναγνώριση ζητούν, μετά τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας άλλαξαν κάποια άρθρα, κάποιες καταλήξεις και μερικά ακόμη ασήμαντα χαρακτηριστικά για να διαφοροποιηθούν απ' τη σερβική (πρώην Γιουγκοσλάβικη)... Τελευταία μάλιστα αποφάσισαν να βάζουν υπότιτλους

στις σερβικές ταινίες (!!!) γεγονός που ακόμη και στους ίδιους προκαλεί γέλια..

Οι πολυάριθμοι Έλληνες δημοσιογράφοι που καταφθάνουν στα Σκόπια κάθε φορά που υπάρχει κάποια ένταση καλό θα ήταν να κάνουν ένα πραγματικό ρεπορτάζ για το πως αισθάνεται ο μέσος Σκοπιανός. Η εικόνα που έχουμε στην Ελλάδα για τα Σκόπια δεν είναι η πραγματική.

Πηγή: [greece-salonika.blogspot.com](http://greece-salonika.blogspot.com)

Σημείωση δική μας: Τουλάχιστον ο Γκλιγκόρωφ πατούσε το ένα του πόδι στη γη...