

Ε.Ε.Χ.Ι. (Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ) - Εκπροσωπώντας εμένα, χωρίς...εμένα



Όταν πριν λίγα χρόνια, που ήμουν «στραβάδι» στον χώρο του διαδικτύου, άκουγα κι έβλεπα τον κύριο Βασιλάκο, να μιλάει ως πρόεδρος των Ελλήνων χρηστών του ίντερνετ, δεν πολυέδωσα σημασία, κυρίως λόγω της άγνοιάς μου. Σκέφτηκα (αφελώς ίσως), πως θα υπάρχει κάποιο επίσημο θεσμοθετημένο όργανο (ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων), το οποίο συνιστά αυτή την

ένωση των χρηστών του διαδικτύου.

Χρόνια αργότερα (βασικά, τους τελευταίους μήνες), έβλεπα σε διάφορες ιστοσελίδες, διάφορα μπανεράκια με σύνηθες μήνυμα «Δεν με εκπροσωπεί καμία ΕΕΧΙ». Και πάλι, για να είμαι ειλικρινής δεν έδωσα σημασία.

Πρόσφατα όμως έπεσα και πάλι πάνω σε κάποια δημοσιεύματα του διαδικτύου, που αφορούν τον κύριο Βασιλάκο και την Ε.Ε.Χ.Ι. (Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ). Αποφάσισα (επιτέλους) να τα διαβάσω κι αυτό που κατάφερα, ήταν να νευριάσω στο τέλος.

Δεν θα μπω στην διαδικασία να κάνω ενδελεχή ανάλυση του θέματος, αλλά θα μπω κατευθείαν στο «ψητό» και στα «χτυπητά» σημεία (περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ κι εδώ).

Με λίγα λόγια λοιπόν, η Ε.Ε.Χ.Ι. αποτελεί μια Μ.Κ.Ο. που ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 από μερικές δεκάδες πολιτών και λειτούργησε αρχικά σαν παροχέας internet. Πρόκειται δηλαδή για μια καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία. Η δε, ονομασία της είναι νομικά κατοχυρωμένη κι ως εκ τούτου είναι νομότυπη (ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται). Σήμερα η Ε.Ε.Χ.Ι. είναι ουσιαστικά ανενεργή και περιορίζεται σε δευτερευούσης σημασίας δραστηριότητες.



Το θέμα όμως που προκύπτει σήμερα με την Ε.Ε.Χ.Ι. δεν είναι νομικό, αλλά **ηθικό**. Ο κύριος Βασιλάκος με όχημα αυτή οργάνωση και την ιδιότητα του προέδρου της, ουσιαστικά μιλάει (σε διάφορες δημόσιες συζητήσεις ή συνεντεύξεις), ούτε λίγο

ούτε πολύ, εξ ονόματος όλων των Ελλήνων χρηστών του ίντερνετ (κι εξ ονόματός σου φυσικά αγαπητέ αναγνώστη, που διαβάζεις αυτό το κείμενο), χρησιμοποιώντας τον επίτηδες ασαφή και θολό όρο «εμείς», αποφεύγοντας επιδέξια να αποσαφηνήσει ποιους ακριβώς εννοεί με το «εμείς», αφήνοντας έτσι να πλανάται η ιδέα στον κάθε αδαή (όπως εμένα πριν μερικά χρόνια), ότι όντως αυτός ο κύριος εκπροσωπεί το σύνολο των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου κι όχι τα μέλη (και μόνο αυτά) της οργάνωσής του.

Κι αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο κύριος αυτός, καπηλευόμενος την ιδιότητα αυτή που επικαλείται, κάτω απ' αυτόν τον ασαφή όρο «εμείς», έχει de facto αναγνωρισθεί από τα ΜΜΕ (κι όχι μόνο) ως πραγματικός εκπρόσωπος των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου, αποκομίζοντας φυσικά την προσωπική αναγνωρισιμότητα, με ότι συνεπάγεται αυτή...

Επειδή λοιπόν, το που εντάσσεται ή δεν εντάσσεται ο κάθε ανώνυμος κι επώνυμος χρήστης του διαδικτύου, δεν αποτελεί εργολαβία του κάθε κυρίου Βασιλάκου, αλλά δικαίωμα κι επιλογή που απορρέει από την ανεξάρτητη υπόσταση του καθενός από εμάς, νιώθω την ανάγκη (και υποχρέωση συνάμα) να αναρτήσω κι εγώ ανάλογη σημείωση και διευκρίνιση, πως ο παρών ιστοχώρος δεν εκπροσωπείται από κανέναν αυτόκλητο πρόεδρο Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου, όπως κι αν λέγεται αυτός.

Αλλά ακόμη και να είχα την διάθεση και πρόθεση να ενταχτώ στην οργάνωσή του, πως θα μπορούσα να δεχτώ να με εκπροσωπεί κάποιος, που απ' την μια πλευρά «μάχεται» υπέρ της ανωνυμίας στο διαδίκτυο κι απ' την άλλη μας κλείνει πονηρά το μάτι, φροντίζοντας να μας υπενθυμίσει-προειδοποιήσει, λέγοντας πάνω-κάτω, «Κοιτάξτε μάγκες, καλές οι θεωρίες περί ανωνυμίας, αλλά να το έχετε υπ' όψιν, πως κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα δεν ισχύει στην Ελλάδα και η ΔΗΕ του κυρίου Σφακιανάκη, άμα θέλει θα μπουκάρει στο σπίτι σας, στην πρώτη δυσάρεστη μαλακία που θα γράψετε» .

Υ.Γ. Αν σας ενδιαφέρει να αναρτήσετε την παρακάτω εικόνα στην ιστοσελίδα σας, με παραπομπή σε αυτό εδώ το θέμα, ο κώδικας είναι αυτός:

```
<a href="http://www.pare-dose.net/blog/?p=2172" target="_blank"></a>
```

(φυσικά μπορείτε να αλλάξετε την παραπομπή και να βάλετε μια URL δική σας επιλογής)

Αν σας ενδιαφέρει μόνο η εικόνα, ο κώδικας είναι αυτός:

```

```

