

Ο παραλογισμός των ΜΜΕ και η αποχαύνωση που προσφέρουν απλόχερα

Δυστυχώς φτάσαμε ΚΑΙ σε αυτό.

Την ημέρα (8-6-2008) που το 1/3 των συμπολιτών μας ήταν στους δρόμους λόγω του μεγάλου σεισμού, την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας έκλαιγαν πάνω από τα ερείπια των σπιτιών τους, την ώρα που στα νοσοκομεία ο πόνος σου έκοβε την ανάσα, την ώρα που οικογένειες ζούσαν το δράμα τους και θρηνούσαν τους νεκρούς τους, αθώα θύματα του Εγκέλαδου, ...ΑΥΤΗ την ώρα, κάποιιοι παντελώς ανεύθυνοι, ζητούσαν να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του **-υπόδικου** προ της δολοφονίας του, **για εμπορία ναρκωτικών**- ...Νίκου Σεργιανόπουλου.

Συγκεκριμένα στην έναρξη της εκπομπής «So You Think You Can Dance», η κ. Εβελίνα Παπούλια πήρε την πρωτοβουλία και με τρεμάμενη φωνή ζήτησε να σηκωθεί όρθιος ο κόσμος για...να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του ηθοποιού!

Μετά από αυτό και αφού έπεσαν οι τίτλοι έναρξης, εμφανίστηκε η παρουσιάστρια με...χαμόγελο να πει: «σήμερα το μυαλό μας θα είναι στους σεισμόπληκτους.....»!

Η στάση τους με έκανε να αισθανθώ αγανάκτηση και να αναρωτηθώ:Υπάρχει κανείς σ' αυτόν τον...«χώρο», που δεν έχειτην παθολογική εξάρτηση που αποθανόντος;

Η παθολογία αυτή εντοπίζεται στο σύνολο σχεδόν της «εικαζόμενης» λειτουργίας των ΜΜΕ.

Ως πότε ως κοινωνία θα ανεχόμαστε αυτό το...ξενέρωτο life style που διαμορφώνει αντιλήψεις και συνειδήσεις;

Ως πότε ένα σύστημα ζωής και αξιών θα υποβαθμίζεται από ένα «τσούρμο» -γιατί περί πραγματικού «τσούρμου» πρόκειται- εξαρτημένων ανθρώπων από διάφορες παθολογικές καταστάσεις;

Ως πότε τα...γαλαντόμα show, τα τηλεπαιχνίδια, τα μεσημεριανά...αποφάγια και τα μεταμεσονύχτια...Δρομοκαΐτεια θα δηλητηριάζουν το νου και τη σκέψη μας;

Ως τότε η έννοια του παραλογισμού στα λόγια και τις πράξεις θα είναι καθημερινό φαινόμενο στην πλειονότητα των ΜΜΕ;

Ζούμε στην εποχή όπου ο μεγαλοβιομήχανος του Τύπου δεν χρειάζεται να κατευθύνει και να δίνει εντολές στους συντάκτες, για ένα θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς του, διότι εκείνοι συμμορφώνονται από.... μόνοι τους.

Όσο πιο χυδαία, τόσο πιο εργοδοτικά. Όσο πιο αποχαυνωτικά, τόσο πιο συμμετοχικά.

Το κακό όμως είναι ότι κανείς δεν φαίνεται διατεθειμένος να μπει σε μια πνευματική αντίσταση.

Κανείς από τους μεγαλοκαρχαρίες των ΜΜΕ δε έλαβε υπόψη του και δεν προβληματίστηκε από την έρευνα «Προσδοκίες και Απόψεις των Πολιτών για την ΕΚΕ και τον Ρόλο των ΜΜΕ απέναντι στη Δημοκρατική Κοινωνία και το Περιβάλλον» την οποία διενήργησε το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συνεργασία με το Πάντειο, όπου η κ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο αποκάλυψε:

«Οι Έλληνες ανησυχούν για τις επιπτώσεις που έχουν τα ΜΜΕ στη δημόσια ζωή και την κοινωνία (90,5%) και προτάσσουν ως πολύ σημαντικό το θέμα της υπευθυνότητας των ΜΜΕ απέναντι στην κοινωνία (95,7%).

Έχουν δε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να καταλάβουν τη γλώσσα των Μέσων (ως πολίτης αισθάνομαι ότι μπορώ να καταλάβω πότε οι ειδήσεις είναι ανακριβείς και μεροληπτικές 91,8%)».

Δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε καν το υπάρχον Σύνταγμα που επιτάσσει:

Η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο τού κράτους...

Ο άμεσος έλεγχος τού Κράτους, έχει ως σκοπό την αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών, την εξασφάλιση τής ποιοτικής στάθμης τών προγραμμάτων, καθώς και τον σεβασμό τής αξίας τού ανθρώπου...

Πως όμως να τα λάβουν υπόψη τους και να συμμορφωθούν, όταν η αναβάθμιση τού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου σε συνταγματικό θεσμό, ήταν απλώς μια καλή πρόφαση ενδιαφέροντος τής Πολιτείας.

Και λέω πρόφαση ενδιαφέροντος, γιατί τι άλλο μπορεί να είναι από την στιγμή που

απασχολεί 20 άτομα έναντι των 300 του αντιστοίχου Γαλλικού!

Ο σκοπός των σημερινών Μ.Μ.Ε. είναι απλώς να ναρκώνουν το μυαλό των πολιτών.

Να μειώνουν την ικανότητα μας να σκεπτόμαστε!!!

Πηγή: politis-gr.blogspot.com