

Η τουρκική προπαγάνδα κι ο βαθύς «ύπνος του δικαίου» των Ελλήνων - «Αλωνίζουν» οι Τουρκοκύπριοι στο εξωτερικό

✘ Σε ένα πρόσφατο ταξίδι που έκανα στην Αγγλία, προς μεγάλη μου έκπληξη, είδα να κυματίζει από ένα κτίριο μέσα στο κεντρικό Λονδίνο (Russell Square) το πανί που βλέπετε στη φωτογραφία.

Αφού μου πήρε κάνα 5λεπτο να ξεπεράσω το σοκ της στιγμής και να φωτογραφίσω το τι έβλεπα, πλησίασα να διαβάσω τι έγραφε στην πόρτα.

Η πινακίδα μπροστά έγραφε “Turkish Republic of Northern Cyprus Ltd”.

Έμαθα ότι ίδρυσαν αυτή την εταιρία, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν νόμιμα σε διάφορες εκδηλώσεις και να μπορούν να προωθούν τα κατεχόμενα για τουρισμό και ουσιαστικά για αναγνώριση.

Η παρακείμενη αφίσα (την οποία έστειλε ένας φίλος και τον ευχαριστώ), είναι ✘ αναρτημένη σε πολυσύχναστο σταθμό του υπόγειου (Hammersmith) και δείχνει πόσο καλή είναι η δουλειά και η προπαγάνδα που κάνουν.

Το ερώτημα είναι εμφανές.

Τι στα σκατά κάνουν οι δικοί μας εκεί πέρα; Για πιο λόγο έχουμε πρεσβείες και ξέρω γω τι άλλο;

Αλλά ξέχασα. Εμείς είμαστε πάντα τα μικρά άσπρα αρνάκια που πρέπει να είμαστε φρόνιμα γιατί θα κακοφανίσουμε τα “αδέλφια” των πολιτικών μας ηγετών.

Φτάσαμε σε σημείο να λέμε στους ξένους ότι είμαστε από Κύπρο και, με καμιά υπερβολή, να μας περνάνε για Τούρκους.

Σαν πρώτης διαλογής πολίτες έρχονται από τα σπίτια που πήραν μετά την εισβολή, με τα αυτοκίνητα που αγόρασαν αφού πούλησαν τις περιουσίες των προσφύγων, να απαιτούν προτεραιότητα στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, να κάνουν ό,τι θέλουν μέσα στους δρόμους πάντα με τις ευλογίες των τουρκόφιλων πολιτικών μας (ουδενός εξαιρουμένου).

Ο φορολογούμενος Ελληνοκύπριος πολίτης περνάει πάντα σε δεύτερη μοίρα, για χάρη της “αδελφοποίησης”.

Πηγή: cosgr.wordpress.com