

Θρησκευτικά παράδοξα και βιβλικές απάτες - Όσο υπάρχουν πρόβατα (ποίμνιο), πάντα θα υπάρχουν και τσοπάνοι (ποιμένες)

Είναι πραγματικά απίστευτο, πως τόσοι λίγοι (άλλοι επιτήδειοι, άλλοι απλώς αμόρφωτοι, αφελείς ή κοντόφθαλμοι) καταφέρνουν επί 2 χιλιετηρίδες να εξαπατούν, να χειραγωγούν και να κάνουν μια διαρκή πλύση εγκεφάλου στους πολλούς.

Το δογματικό όμως «Πίστευε, και μη ερεύνα» που οδήγησε στη λοβοτομή των αγνών, ταπεινών, αμόρφωτων, αλλά και αφελών πιστών, έχει πλέον μετατραπεί σε «Πίστευε και μη, ερεύνα».

Μια μεταβολή που σαφώς ενοχλεί τους επαγγελματίες της θρησκείας και της πίστης που ευαγγελίζονται, καθώς τώρα θα πρέπει να βρίσκονται στην (δυσάρεστη) θέση να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήματα αιώνων, σε όσους τολμούν να αμφισβητούν τα θέσφατα και τα θρησκευτικά αξιώματα και να «βάζουν τον δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων».

Απαντήσεις, που σαφώς τις γνωρίζουν, αλλά η βυθιότητα στο σκοτάδι που επέβαλλαν, τους επέτρεπε να αποφεύγουν αυτές τις «κακοτοπιές».

Η αμφισβήτηση υπήρχε ανέκαθεν. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό πρόβλημα στο παρελθόν. Η διάδοση της πληροφορίας, που σκόνταφτε πάντα στον καλά οργανωμένο θρησκευτικό ιστό.

Το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται σήμερα, στην κοινωνία της πληροφορίας όπου ζούμε.

Η απάτη αυτή, τουλάχιστον στον πολιτισμένο κόσμο, οδηγείται πλέον, έστω και με αργό ρυθμό, με μαθηματική ακρίβεια στο τέλος της.

Ίσως εμείς να μην έχουμε την τύχη να αντικρίσουμε την εποχή, στην οποία η θρησκεία θα αποτελεί ένα θλιβερό παρελθόν. Τουλάχιστον όμως οι επόμενες γενιές θα ζουν απαλλαγμένες απ' αυτό το καρκίνωμα που λέγεται θρησκεία και δη, χριστιανισμός στην περίπτωση μας.

Η ιστοσελίδα αυτή, έχει ασχοληθεί κατά καιρούς, με τις χριστιανικές απάτες, αλλά και την διαστρέβλωση της Ιστορίας στην οποία έχει επιδοθεί διαχρονικά και συστηματικά η Εκκλησία (και ειδικότερα η ελληνική).

Μερικά χρόνια πριν, ίσως θα ήταν αδιανόητο στον πολύ κόσμο, να ακούει όχι μόνο την αμφισβήτηση των «ιερών γραφών», αλλά πολύ περισσότερο για την αμφισβήτηση ακόμα και στην ύπαρξη του ίδιου του Ιησού, κάτι το οποίο, με τα σημερινά δεδομένα όπως αυτά προκύπτουν απ' την επιστημονική έρευνα, έχει βάσιμα θεμέλια.

Σ' αυτό το θέμα, έχει συγκεντρωθεί οπτικοακουστικό υλικό από τηλεοπτικές εκπομπές, όπου με επιχειρήματα καταδεικνύονται και καταρρίπτονται, χριστιανικές απάτες και ψεύδη (στις αρχικές σελίδες των βίντεο, υπάρχει συνήθως και η περιγραφή τους). Πρωταγωνιστής στα περισσότερα βίντεο είναι ο κ. Καλόπουλος, όπου ευπρεπέστατα και χωρίς ν' αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, προσπαθεί τεκμηριωμένα να αποδείξει το γιατί δεν είμαστε...ελέφαντες.

Πριν προχωρήσουμε στα βίντεο, περιμένετε μισό λεπτό, γιατί επείγει κάτι...

Κάπου εδώ αφήνουμε τ' αστεία, γιατί αυτά που έπονται, δεν είναι μόνο για γέλια, αλλά κυρίως για κλάματα .

Βιβλικές ερωτήσεις

Πότε γεννήθηκε η ανθρωπότητα και γιατί θυσιάστηκε ο Ιησούς; Ήταν υπαρκτοί οι «πειρασμοί» του Χριστού;

Ο παπα-Μεταλληνός παραδέχεται την απάτη του Αγίου Φωτός!

Την απάτη βεβαιώνει κι ένας Κύπριος μοναχός.

Και η θέση του Πατριαρχείου...

Περισσότερα για το «Άγιον Φως» εδώ.

Πως αυτοαναφλέγονται τα κεριά των πιστών με το «Άγιον Φως»;

Μήπως δεν το κατανοήσατε; Πάμε άλλη μια φορά, πιο αναλυτικά αυτή τη φορά...

Άγιος Δημήτριος ο Ψευδο-μυροβλύτης! - Με αγωγή στέλνουν το μύρο στον δήθεν μυροβλύτη Άγιο Δημήτριο της Θεσσαλονίκης!

Γιατί λιώνει και κλαίει από δίψα ο Σαμψών...μπροστά σε χίλια παγούρια νερού; - Δηλητήρια πίσω απ' τα θαύματα της Βίβλου!

Ο Αβραάμ ήταν κοινός παραδόπιστος, απατεώνας «μάγος» απ' την Χαλδαία!

Γιατί δεν υπήρξε το «Άστρο» της Βηθλεέμ

Η ειδωλολατρική καταγωγή των Χριστουγέννων και των εθίμων των ημερών αυτών

Ιησούς και Ιούδας - Οι αντιφάσεις των βιβλικών κειμένων

Ελληνική επανάσταση και «πατέρες» της εκκλησίας - Η χριστιανική «αγάπη» και το συμφέρον της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας

Περισσότερα για το...εθνικό «έργο» της ελληνικής ορθόδοξης Εκκλησίας εδώ, εδώ, εδώ, εδώ κι εδώ.

Πώς βλέπει ο χριστιανισμός την γυναίκα

Ευκαιρία εδώ, να γνωρίσουμε και την Υπατία, της οποίας, ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας της τιμάται ως...άγιος!!!

Η «Καιόμενη Βάτος» και το θαύμα που δεν ήταν...καθόλου θαύμα, αλλά πιθανότατα μια (ακόμα) απάτη

Αυτά το ολίγα προς το παρόν.

Σίγουρα όμως θα υπάρχει και συνέχεια. Ευτυχώς ή δυστυχώς, το υλικό που καταρρίπτει τις θρησκευτικές δοξασίες και τα στερεότυπα, και αναδεικνύει τα χριστιανικά (κι όχι μόνο αυτά) αίσχη, τις απάτες και τα ασύστολα ψεύδη, είναι άφθονο...