

Μαχάτμα Παυλόπουλος, ή Προκόπης Γκάντι; - Μήπως ζούμε στην Ινδία του προηγούμενου αιώνα τελικά;



Ο άνθρωπος που βγήκε προχθές και μίλησε μετά την κυβερνητική επιτροπή εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και ονομάζεται Προκόπης Παυλόπουλος, πρέπει να ζει σε ένα άλλο ...παράλληλο σύμπαν με την ελληνική πραγματικότητα!

Είναι απλά...αλλού!!!

Το τραγικότερο δε όλων είναι, ότι αυτός ο υπουργός, είναι και ο πολιτικός προϊστάμενος της ελληνικής αστυνομίας!!!

Είναι δυνατόν ποτέ, ο Άγγλος υπουργός Εσωτερικών, ο Γάλλος του...Σαρκοζί ή ο Γερμανός της Μέρκελ, να δήλωνε σε παρόμοια περίπτωση στην πατρίδα του, ότι η αστυνομία εφάρμοσε την Αρχή της Παθητικής Αντίστασης;

Την ίδια αρχή που είχε εφαρμόσει ο Γκάντι, με τους άοπλους Ινδούς οπαδούς του, κατά του οπλισμένου στρατού κατοχής των Άγγλων;



Η ασυμβατότητα της εντολής με το ελληνικό σύνταγμα, είναι προφανέστατη!

Διέταξε ο κύριος Παυλόπουλος προχθές, τον θεσμό του κράτους που είναι υπεύθυνος για την έννομη τάξη -και είναι οπλισμένος, με την εντολή μάλιστα να εφαρμόζει τη νόμιμη βία όπου χρειάζεται για την επίτευξη του σκοπού αυτού- να κάνειπαθητική αντίσταση απέναντι σε... κακουργηματικές πράξεις!

Ο υπουργός γύρισε την πλάτη στους πολίτες, που υποτίθεται πως έπρεπε να

προστατέψει τη ζωή και την περιουσία τους!!

Και σας ερωτώ κύριε υπουργέ, αν οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο σας ρωτούσαν, ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας κατά το ελληνικό σύνταγμα, τι θα τους απαντούσατε;

Η παθητική αντίσταση;

Σας ενημερώνω λοιπόν, ότι οι πολίτες με το που είδαν το πρόσωπό σας και άκουσαν αυτά τα λόγια από εσάς, αγανάκτησαν!

Και έστειλαν για μια ακόμη φορά την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, στον πάτο του βαρελιού των δημοσκοπήσεων...

Το χειρότερο όμως κύριε υπουργέ από όλα είναι, ότι με την διαταγή σας για παθητική αντίσταση, πληγώθηκε το υψηλό φρόνημα της αστυνομίας.

Ποιος μου λέει εμένα λοιπόν, ότι και το φρόνημα του στρατού δεν βρίσκεται στην ίδια άθλια κατάσταση;

Ποιος μου λέει εμένα, ότι το σύνδρομο της παιδικής χαράς που πλήττει την κυβέρνηση σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, δεν έχει διαβρώσει και το εθνικό φρόνημα των ενόπλων δυνάμεων;

Και τι θα κάνετε κύριε υπουργέ, όταν το καλοκαίρι λήξουν τα ομόλογα των τραπεζών και κάποιες από αυτές μπορεί να μην έχουν να πληρώσουν τα δανεικά και βάλουν....λουκέτο;

Τι θα γίνει κύριε υπουργέ, αν ταυτόχρονα, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες του εξωτερικού, που έχουν αγοράσει κρατικά ομόλογα πριν από πέντε και δέκα χρόνια και τα οποία λήγουν και αυτά το καλοκαίρι -ω τι μοιραία σύμπτωση!-, ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω με τον γνωστό ...τόκο και το ελληνικό κράτος τους ανακοινώσει, ότι δεν έχει χρήματα να πληρώσει;

Τι θα γίνει όταν τα μεγάλα εργοστάσια αρχίσουν και διώχνουν εργατικό προσωπικό και η ανεργία χτυπήσει κόκκινο παντού;

Τι θα γίνει όταν βγουν οι ...νοικοκυραίοι στο δρόμο;

Τότε θα διατάξετε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της!

Θα σας υπακούσουν όμως τότε οι δυνάμεις της τάξης και της ασφάλειας;

Αυτό είναι το ερώτημα...

Αναστάσιος Καζαντζίδης
Εκπαιδευτικός-αρθρογράφος

Πηγή: taxalia.blogspot.com